



Venster

Magazine van de kerken in Edam en Volendam



Geweldloze weerbaarheid in de vredesweek
Elke bom baart nieuwe strijders
Twee verledens één toekomst
Tien jaar luisteren



T. bij 't Vuur

Technisch Installatieburo

Hamerstraat 16 - 1135 GA Edam
Postbus 166 - 1135 ZL Edam
www.bijtvuur.net

T: 0299-371541
F: 0299-371258
E: info@bijtvuur.net

De Kast

De gezelligste
cadeauwinkel
van Waterland.
Verrassende,
exclusieve,
creatieve en
betaalbare cadeaus
voor ieder een

Ilona Springer

info@dekastedam.nl
06-52471742



Lingerzijde 10
1135 AP Edam
tel. 0299 37 14 80
www.dekastedam.nl

T. bij 't Vuur en Zn.

**Elektrotechniek - Airco - Telecom
service- en installatiebureau**

Hamerstraat 22 - 1135 GA Edam
Telefoon 0299 - 31 50 58
Postbus 41 - 1135 ZG Edam

**lets te vieren? Dat kan...
...op de mooiste plek
van Edam!**



VERJAARDAG - FAMILIEREÛNIE -
KRAAMFEEST - VRIENDENBORREL
RECEPTIE - BEDRIJFS BBQ -
FEESTELIJKE LUNCH - ZOMAAR...
INFORMEER
NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Strandbad
PAVILJOEN EDM

OPEN DAGELIJKS VANAF 29 MAART
ZEEVANGSZEEDIJK 7B
WWW.STRANDBADEDAM.NL
INFO@STRANDBADEDAM.NL
06-5139 1775



voor een Warm en Waardig afscheid

CJ Conijnstraat 6
1131 DZ Volendam
Tel. 0299 363940 (dag en nacht)
www.nicodemus.nl • info@nicodemus.nl

Tel. 0299-351429
www.monumentenpaleis.nl

Bezoekadres:
Hyacintenstraat 20a
1131 HW Volendam

**MONUMENTEN
PALEIS.NL**

GERRO DE BOER
MAKELAARDIJ & RENTMEESTERSCHAP

Prinsenstraat 10 - 1135 AX Edam
0299 - 41 78 74 | gerrodeboer.nl

natuurvlees.nl
van goede afkomst

de nieuwe webwinkel
van



Lekker en zuiver vlees



Betaalbaar



Respect voor dier&natuur



Vakmanschap



Streek eigen



Bezorging aan huis

Colofon

Hoofdredacteur: Nico van Straalen, redactie.venster@gmail.com

Redactie: Ed Broeze (voorzitter), Nico van Straalen, Arie van Ginkel, Marika Fraenkel, Maarten Gast, Ab Visscher

Correspondenten: Wijnanda Hamstra, José Hermanides, Frans Koning

Vormgeving en fotografie: Arie van Ginkel, Henk Goede

Advertenties: Alida Gorter, 0299-362984, jural.gorter@quicknet.nl

Contactpersonen kerken

Raad van Kerken: Henri Kalk, rvkedamvolendam@gmail.com, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, 0299-371297

Protestantse Gemeente Edam en Volendam: Ria van Saarloos, m.van.saarloos@quicknet.nl, Grote Kerkstraat 37, 1135 BC Edam

Doopsgezinde Gemeente: H.A.J.O. Schaap, schaapedam@planet.nl, Molenwerf 5, 1135 GM Edam, 0299-371946

RK Kerk Edam: Ria Ruck-Martens, ria.martens1965@gmail.com, Jac. Tonissenstraat 8, 1135 JB Edam, 0299-369949

Protestantse Gemeente Zeevang Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen, info@pknzo.nl

Adreswijzigingen en bezorging

Jan Lemsom, jn.lemsom@quicknet.nl

Verspreiding

Familie Kok (Edam)	0299-371916
Jan Ettema (Edam)	0299-366694
Hein Koning (Volendam)	0299-365661

Drukwerk

NIVO Oplage: 1400

Voor adressen van de verschillende kerken: zie de pagina's van de betreffende gemeente of parochie verderop in dit blad.

Penningmeester

Jacco Huber jacobhuber@yahoo.com
Bankrekening NL76RABO0385631499

Kopij voor het volgende *Venster* kunt u inleveren vóór **donderdag 19 september 2024**.

Het volgende *Venster* verschijnt in de week van 1 oktober 2024.

In dit nummer

Elk jaar in september daagt de vredesweek ons uit om na te denken over vrede. De discussie gaat natuurlijk vaak over wereldvrede en de hopeloze oorlogen in Oekraïne en Gaza, onderwerpen waar je je klein bij voelt, omdat je er weinig aan kunt doen. Maar het streven naar vrede is ook iets dat speelt in het dagelijks

leven van iedereen. Dat is tenminste de stelling van de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg (1934-2015), die wereldberoemd is geworden met zijn boek over geweldloze

communicatie. Hij gebruikt daarbij de analogie van de jakhals en de giraf, twee tendensen die in elke mens aanwezig zijn en elkaar in evenwicht moeten houden. En dat kun je leren. Een groepje Edammers, onder leiding van Truus de Boer, probeerde deze gedachte uit. Er waren niet veel mensen op afgekomen, maar het is wel voor herhaling vatbaar. Wat doe je als de buurman zijn klopboormachine gebruikt om in de muur te boren? De vertwijfeling sloeg toe, zoals blijkt uit de omslag van dit nummer.



Marshall Rosenberg illustreert zijn aanpak met handpoppen van jakhals en giraf



En dat is niet de enige aandacht die het Venster besteedt aan de vrede. Pastor Rob Mascini krijgt door Maarten Gast de vraag voorgeschied of de vredesweek nog wel zin heeft in deze tijd? Is het land van Abraham, Isaac en Jacob toegewezen aan één van de twee volken die er nu om strijden? En hebben de motorrijders, die elk jaar de vredesweek met geronk omlijsten, een mening over de vrede? Daarvoor moet u het interview lezen dat Marika Fraenkel had met de aanvoerder der ronkers, Rien de Vries. En de vrede heeft baat bij luisteren naar anderen en bij woorden die ertoe doen, zeggen Hajo Schaap en José Hermanides. Al deze artikelen bij elkaar geven aan hoe belangrijk het onderwerp is, de vrede die we elkaar wekelijks toewensen bij een kerkdienst maar die in de praktijk zo ver weg lijkt te zijn.

Nico van Straalen

Bij de omslag: Deelnemers aan de Workshop Geweldloos Communiceren, 20 juli. Foto Arie van Ginkel

Ronkend de vredesweek in

Stel je bent interviewer van het blad Het Venster, je krijgt een opdracht Rien de Vries te interviewen en op het laatste moment blijkt de recorder stuk te zijn. Wat doe je dan? Je belt gewoon Ed Broeze op en vraagt hem om hulp. Gevolg: een goede recorder, twee interviewers en één geïnterviewde. Kijk, zo doe je dat. En, nog leuker, je krijgt toch een ander soort gesprek. Weer eens wat anders en zeer bedankt Ed voor al je medewerking.

Marika: Rien, wie kwam op het idee met ronkende motoren de vredesweek in te gaan?

Rien: nadat Christine Vreeswijk en Nico van Straalen ongeveer 14 jaar geleden met succes een fietstocht hadden georganiseerd tussen de kerken onderling, zeiden Simon Ruitenberg en ik tegen elkaar: als we kunnen fietsen met elkaar dan kunnen wij het ook gemotoriseerd doen. Simon was net zo'n motorrijder als ik. Simon Ruitenberg, Teun Keizer (routeplanner en voorrijder) en ik organiseerden toen de motortocht "Ronkend de Vredesweek in".

Marika: wat is de reden dat je dit nog steeds blijft organiseren?

Rien: nou dat is de link die ik heel belangrijk vind tussen de protestantse kerken en de roomse kerk want eigenlijk is nog steeds mijn doel de **kerk**, en geen protestantse of roomse kerk en de randkerkelijken. Want tussen de leden van de motorclub zitten diverse zo niet de meeste randkerkelijken.

Ed: maar dat is toch mooi eigenlijk?

Rien: ja vind ik wel. Ik vind het belangrijk dat je je als kerk ook op een andere manier profileert. Een motortocht is altijd zo rond de 130-150 km, bewust niet te veel omdat ik de stops bijna nog belangrijker vind dan de rit. Dan kan je praten met elkaar, soms ook over religieuze onderwerpen net als bij de Kerk op wintersport. Ja, verder is een groep van 9 à 15 mensen het leukst. Ik reserveer dan de terrassen voor de stops.

Ed, lachend: en nemen jullie dan koffie met appelgebak?

Rien: uiteraard. Om de een of andere reden hoort dat bij motorrijden. Als het even kan met slagroom.

Marika: Wat betekent voor jou buiten de motoren om, de Vredesweek?

Rien: ik heb eigenlijk alleen de vredesdienst duidelijk voor ogen en voor de rest van de week heb ik er niet echt een beeld bij.



Marika: is in de loop der tijd nog iets veranderd aan de aanvankelijke doelstelling van de motorclub?

Rien: nee, de doelstelling blijft verbinding rooms katholiek, protestant en randkerkelijken. Het instituut kerk is er ook voor mensen die zeggen dat ze niets met God hebben. Ik geloof dat niet. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die echt zeggen dat ze niets met God en geloof van doen hebben. Ik denk wel dat heel veel mensen moeite hebben gekregen met het instituut kerk.

Ed: dan zou je kunnen zeggen dat rooms katholiek, protestant en randkerkelijk een verbinding is voor vrede.

Rien: ja, inderdaad

Ed: Ronkend de Vredesweek in is een vorm van activisme

natuurlijk. Je laat iets zien, je organiseert iets, je doet iets. Is daar nog iets van te merken bij de motorrijders?

Rien: dat zou mooi zijn als dat zo is maar ik denk het niet. De meesten gaan mee vanwege de gezelligheid. Doelstelling blijft verbinding.

Rien: Ik heb nog wel een vraag: wat is de reden geweest van het Venster dat ze dit als interview-onderwerp hebben bedacht?

Ed: dat is echt omdat we in de Vredesweek aandacht wilden schenken aan vredesactiviteiten. En wat we erbij bedacht hebben zijn de oorlogen in Gaza, Oekraïne en alle conflicten en moordpartijen in Afrika en Jemen.

Rien: oorlog in zo ontzettend veel gebieden op de wereld, vreselijk. Bijna 80 jaar hebben we het hier buiten de grenzen kunnen houden, maar ook voor ons komt dat nu wel heel erg dichtbij.

*Marika Fraenkel
Foto Arie van Ginkel*

De motortocht is op zaterdag 14 september, aanvang 9 uur met koffie in de Ontmoeting, afsluiting in de Grote Kerk

Woorden die inspireren

Ervaart u dat soms ook? Dat woorden, geschreven of gesproken, iets met u doen, u een gevoel geven van verwondering, verbinding, of juist afgunst, woede of verdriet doen ontluiken vanuit uw diepste gevoelens.... vanuit de ziel?

Het thema van dit Venster is "Vrede en geweldloze weerbaarheid." Dat stelt ons de vraag, hoe kunnen wij weerbaarheid tonen, zonder geweld te gebruiken?

Vrede blijft het eeuwige verlangen naar een perfect, volmaakt evenwicht. Geen ruzie, geen pijn, geen verdriet, geen onderscheid, het verlangen naar rust, sereniteit en heelheid. Zou dit werkelijk ooit mogelijk zijn? Sinds mensenheugenis is er strijd, is er een 'wetmatigheid' die ons uitlokt en aanzet tot onvrede. En onvrede resulteert zo mogelijk in gerechtigheid willen. Wat maakt dat wij als mensen het strijdveld betreden om ons gelijk te kunnen halen, om te winnen, om dat voor elkaar te krijgen waar wij zo (heimelijk) naar verlangen. Maar is dat vrede, of is dat macht?



liefdevolle hand, die gaan wij niet hier en nu oplossen. Maar wij kunnen wel iets doen. Beginnen bij de basis van al het leed. Eens kijken naar onze eigen onvrede en onze eigen verlangens en verwachtingen. En wie is daar verantwoordelijk voor? Moet een ander ervoor zorgen dat jij gelukkig bent? Of kun je dat alleen zelf?

Het leven kent twee uitdagingen, iets dat wij hebben daar willen wij van af en iets dat wij niet hebben, daar verlangen wij naar (vrij vertaald vanuit de opleiding systemisch werk, S. Elferink). De eeuwige strijd van onvrede. Het is nooit goed genoeg. In beide gevallen zal er een vorm van strijd plaatsvinden, we willen van iets af of wij willen iets hebben en zullen proberen dit te krijgen. Het kan gaan om een innerlijk gevecht op persoonlijk vlak, maar deze kan ook een vorm naar buiten krijgen, gericht op de ander, op de maatschappij, op de wereld. Waardoor er geen vrede meer mogelijk is. Het belangrijkste is te erkennen naar jezelf toe, dat je ook wel eens ontevreden bent en onvrede voelt. Niets is zo menselijk als dat, op het moment dat je deze onvrede projecteert naar de buitenwereld toe, kun je je afvragen of dit bijdraagt aan Vrede?

"It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it."
– Eleanor Roosevelt

De weg van Vrede...

De wereld schreeuwt op dit moment om gezien & gehoord te worden. Er moet iets veranderen, dit kan toch zo niet langer, waar gaat dit heen in de wereld? Dat zijn woorden die geregeld via de (sociale) media hoorbaar en zichtbaar zijn. Demonstraties, toespraken van landbestuurders en wereldleiders die oproepen tot een vreedzamere wereld of juist roet in het eten gooien omdat ze vinden dat ze zelf meer recht hebben op de macht dan de ander, mensen die zich aansluiten bij protestgroepen, de (sociale) media staat vol met meningen, de één weet het beter dan de ander, haatbetuigingen, vernielingen, onvrede, onderdrukking, misbruik, moord, ontvoering, racisme, zelfmoord, oorlogen die plaatsvinden verspreid over alle continenten...het voelt als een 'never ending story'.

Als je dit leest en daar tegenover zet dat wij zo verlangen naar vrede, dan zou je toch denken, wat gaat hier mis? Want als de wereld schreeuwt, dan schreeuwen wij mee. Wij, al die miljarden mensen die door de wereld gedragen worden. Wij zijn de wereld.

Als wij een weg van vrede willen, waar begint die dan? In jezelf...toch? De wereldproblemen die vragen om een

"There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it." – Edith Wharton

Vrede is om door te geven

Reik jezelf eerst die liefdevolle hand, voordat je hem de ander kunt geven. Je zult eerst vrede met jezelf moeten hebben, om vrede uit te stralen naar de wereld.

"Als mensen elkaar in de Bijbel groeten, wensen zij elkaar vrede toe. Bijvoorbeeld om iemand een behouden reis toe te wensen, maar ook om de vrede van God en Jezus aan elkaar mee te geven.

Jezus geeft zijn leerlingen zo zijn vrede, en Paulus groet de lezers van zijn brieven met de vrede van God en Jezus. Vrede is er om door te geven."

Graag eindig ik met de aloude woorden: "Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus." (1 Korintiërs 1:3).

José Hermanides

Citaten van Roosevelt en Wharton ontleend aan www.happinez.nl

Tien jaar luisteren

In het Venster van juni jl. meldde Hajo Schaap dat hij afscheid genomen had van “de luisterlijn”. Na zijn pensionering had hij daarbij 10 jaar als telefonist-vrijwilliger gewerkt. Zijn op zich al indrukwekkende afscheidswaardes waren aanleiding voor een nader gesprek.

Wat voor organisatie is “de luisterlijn”?

Het is een landelijke organisatie, die al zo'n 50 jaar bestaat. Vroeger heette hij THD, Telefonische Hulp Dienst, later werd het Sensor en sinds kort heeft hij deze naam. Hij heeft een centraal kantoor en 28 afdelingen over het hele land. Ik werkte met 20 collega's bij de afdeling Zaanstreek/Waterland in Zaandam. Het kantoor daar is ingericht voor telefonische gesprekken en voor professionele begeleiding. Als vrijwilliger draai je minimaal 1 dienst/week en 1 nachtdienst/maand. Per dienst van 4 uur voer je 12-24 gesprekken. Ik ben altijd gekozen voor werken vanuit kantoor, niet vanuit huis, wat ook kon. Op de terugweg naar huis kon ik dan weer afstand nemen van wat op me afgekomen was.



Hoe ben je daar terecht gekomen?

Ik heb mezelf aangemeld. In mijn werk als tandarts heb ik altijd belang gehecht aan een goede relatie met mijn patiënten. Het klinkt misschien een beetje pathetisch, maar dat menselijk contact was voor mij een soort bevestiging in mijn bestaan. Na mijn pensionering viel dat weg en ben ik iets soortgelijks gaan zoeken.

De gesprekken bij “de luisterlijn” zijn anoniem van beide kanten. Belangrijk is dan dat er een zekere vertrouwelijkheid ontstaat.

Er komt van alles op je af: crisissituaties, relatieproblematiek, psychische verwardheid, angst en vooral eenzaamheid. Die kun je niet oplossen, je kunt wel een luisterend oor bieden, even bij iemand gaan staan, structuur aanbrengen in al zijn of haar zorgen.

Van elk gesprek maak je een kort verslag. Dat wordt gelezen en besproken. In het verslag van het allerlaatste dat ik gevoerd heb, zegt deze mevrouw zei dat ze zooooo blij was dat ik met haar gesproken had.

Heb je vooraf een opleiding gekregen?

Ja zeker, een gedegen opleiding in een kleine groep. Wij zijn begonnen met een groep van zes. Daarvan werd er één afgevoerd en één vond het zelf te zwaar. Daarna moet je aan

een reeks competenties voldoen, die passen bij de dienstverlening van “de luisterlijn”: “geen hulpverlening en terughoudend met advies”. Vervolgens kom je in een proefperiode, waarbij iemand meeluistert. Hoofdpunt is dat je luistert en niet denkt dat je een probleem moet oplossen. Dat is je valkuil: dat je met oplossingen gaat komen. Een enkele keer kun je wel een advies geven. Ik heb in die 10 jaar zo'n 5000 gesprekken gevoerd. Dan krijg je wel ervaring en durf je ook een stilte te laten vallen, een moment van ontspanning te creëren zonder het contact kwijt te raken. Een beller kwijtraken is heel erg. Dat is me in al die jaren tweemaal gebeurd. Heel verdrietige ervaringen.

Ik heb het met plezier gedaan. Het heeft me voldoening gegeven, het was zinvolle invulling

van mijn bestaan na mijn pensionering.

Had je ook een religieuze motivatie?

Ik noem het liever een levensbeschouwelijke motivatie. De Doperse moraliteit is voor mij de basis van mijn levensinstelling. Onder Doperse moraliteit versta ik het uitdragen van de fundamentele christelijke boodschap vanuit een vrijzinnige, sociale en solidaire omgeving. Het standvastig en barmhartig zijn in het spoor van Jezus van Nazareth.

Je zegt: Jezus van Nazareth, niet Jezus Christus.

Ja, het gaat er mij om een discipel te willen zijn, in het spoor van Jezus, de Mensenzoon. Dat is voor mij de basis in het leven, in het omgaan met elkaar: geweldloos communiceren.

Hoe kijk je op deze jaren terug?

Voor mijzelf is van belang geweest dat ik door de lange periode waarin ik de gesprekken deed, heb geleerd te luisteren naar wat er achter de gesproken woorden wordt bedoeld. Dat is een enorme verworvenheid waar ik dankbaar voor ben.

*Maarten Gast
Foto Arie van Ginkel*

Stichting JVE: twee verledens in het nu

De stichting Joods Verleden Edam heeft sinds enige maanden een nieuw bestuur. Wij zochten Dennis Beckers, de nieuwe voorzitter op.



Hoe ben jij in het bestuur van de stichting gekomen?

Vorig jaar was ik, net uit Amsterdam terug naar Edam verhuisd, bij de 4-mei herdenking bij het monument op het Oorgat. Een prachtige bijeenkomst. Zo intiem, de betrokkenheid van de aanwezigen was te voelen. Mick Nolte, de initiatiefnemer en toenmalige voorzitter, zag m'n keppeltje. Zo kwamen we in contact en toen heeft hij me voor het bestuur gevraagd.

En jij zei ja; hoe is je betrokkenheid?

Naast mijn activiteiten bij JVE ben ik bestuurslid van de stichting "Een Ander Joods Geluid" (EAJG). Die zegt: "niet in onze naam" als het gaat om de politiek van Israël t.o.v. de Palestijnen. EAJG bestaat al bijna 25 jaar, maar de situatie is alleen maar slechter geworden. En nu Gaza: een nieuw dieptepunt. Er is veel angst en woede rond dit onderwerp. Ik heb ook behoefte aan iets creatiefs, iets positiefs.

Hoe ziet het nieuwe bestuur eruit?

Ook Maarten Rijswijk is lid van het bestuur geworden. Mick is gelukkig gebleven, en ik ben voorzitter geworden.

Wat houdt jullie nu bezig?

We hebben te maken met twee verhalen. Dat van ruwweg de 19^e eeuw, toen de Joden in Edam een geaccepteerde minderheid waren. En dat van de Tweede Wereldoorlog, de vernietigingskampen, waarnaar het monument "Rachel beweent haar kinderen" verwijst. Op het kruispunt (Oorgat, Klundert) komen die verhalen samen. Daar willen we een derde verhaal aan toevoegen: "wat betekenen deze verhalen voor het heden en voor jou?"

We gaan informatieborden plaatsen. Die zijn ontworpen door de in Edam wonende ontwerper Guido Baratta. Daarop komt ook een QR-code waarmee drie verhalen beschikbaar zijn. De eerste is van een meisje dat vertelt over haar leven in de joodse gemeenschap in de 19e eeuw. Het tweede verhaal is dat van een jongen over zijn leven in WOII. Tenslotte is er een kind dat de twee verhalen verbindt naar het heden. Dat vinden we belangrijk. Zo nodigen we de bezoeker uit stil te staan bij wat die verhalen van in- en uitsluiting voor hem/haar betekenen.

Alles gaat, waar nodig, in goed overleg met de gemeente en het NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap).

We houden ons ook bezig met de vraag of de naam "Burgemeester van Baarstraat" kan blijven bestaan, gezien wat bekend is gewor-

den over het oorlogsverleden van deze oud-burgemeester. Wij zijn van mening dat er (meer dan) voldoende bekend is om een naamswijziging onvermijdelijk te maken.

Zo komt veel op het bordje van een nieuw bestuur.

En we hebben ook nog wat minder omvattende activiteiten en plannen. Er komt een groep vrijwilligers die de Stolperstenen gaat poetsen. Daarvoor zijn we nog op zoek naar deelnemers. En in samenwerking met Mahogany Hall organiseren we in oktober een concert met Joodse jazz.

In het begin van dit gesprek noemde je ook Gaza.

De stichting wil zich daar niet mee bemoeien. Wel hebben we hier een dialoog gestart met de moslimgemeenschap en een gesprek gehad met het bestuur van de moskee. Toen de Gaza-oorlog uitbrak, riepen imam Madhar en rabbijn Soetendorp op tot een dialoog. Dat wilden we ook hier in Edam doen. Het is belangrijk in gesprek te blijven en het conflict daar niet naar hier te importeren. We zijn heel hartelijk ontvangen in de moskee. Vertegenwoordigers van de moskee waren ook aanwezig bij de 4-mei herdenking, dat betekende veel voor ons. Na de zomer zetten we het gesprek voort en gaan we kijken of we een gezamenlijk activiteit kunnen organiseren.

Zie jij een plekje voor de Raad van Kerken?

Zeker, ik zou graag contact willen. We zijn allemaal voor een vreedzame samenleving. Laten we vooral ook leuke dingen doen, het hoeft niet altijd zwaar en moeilijk te zijn. Nodig anderen uit voor onze feesten. Iedereen houdt van baklava, "make hoemoes, not war!" Misschien kunnen we ieder jaar samen een maaltijd organiseren? Er is zoveel dat ons bindt.

Ed Broeze

Foto Arie van Ginkel

Vredesweek 2024, gesprek met Rob Mascini

Van 14 t/m 22 september organiseert PAX de jaarlijkse Vredesweek, met ditmaal als thema "Vrede Nu". Doel van deze week is op vele plekken met elkaar in gesprek te gaan en te komen met voorstellen en acties, die in het hier en nu betekenis hebben. Betekenis voor zicht op vrede in Europa en in het Midden-Oosten, voor het bestrijden van onvrede en polarisatie in ons eigen land. Een gesprek over de oorlogen met pastor Rob Mascini.

Hoe kijk jij aan tegen oorlogsdreiging in Europa?

Ik ben van 1947 en behoor tot de generatie, die nu bijna 80 jaar hier geen oorlog heeft meegemaakt, een unieke situatie. Na de val van de Berlijnse Muur leek vrede hier vanzelfsprekend totdat de Russen in 2014 de Krim annexeerden. En daarna verder gingen toen het Westen niet bereid was om gehoor te geven aan hun wens een neutrale bufferzone in te stellen tussen hun land en de NAVO-landen. Nu voelen ook wij in West-Europa oorlogsdreiging en zijn we ons allemaal aan het bewapenen.

Denk je dat de Russen verder zouden gaan dan de grens van de voormalige Sovjet-Unie?

Ik ben als president van het Internationaal Diaconaatcentrum van de R.K.-kerk ooit in Litouwen geweest. Daar werd tijdens de Russische overheersing 10% van de bevolking naar Siberië afgevoerd. Alle hoofdonderwijzers, alle dominees en priesters bijvoorbeeld verdwenen naar de werkkampen daar. Dat men in de Baltische staten bang is, dat niet nogmaals wil meemaken, zich wil kunnen verdedigen, vind ik heel invoelbaar. En ook de voormalige Oostbloklanden hebben hun ervaringen met de Russen.

Onderschat vooral de religieuze duiding van de opstelling van de Russen niet. In hun ogen is de Russisch-orthodoxe kerk de ware Christelijke kerk. Niet die van Rome, niet die van Istanboel, maar **zij** zijn de verdedigers van de Christelijke normen en waarden. Zij beschermen het traditionele huwelijk en gezin, zij willen geen abortus en euthanasie. Voor transgenders is bij hen geen plaats. Daarvoor oorlog te voeren is voor hen geen enkel moreel probleem. Zij stellen geen ethische vragen over het laten sneuvelen van jonge mensen. Net zomin als over de gruwelijke zelfverrijking van Poetin en de oligarchen. Ze voelen zich superieur in hun religieuze missie.

Is oorlog dan onvermijdelijk?

Als Amerika zich terugtrekt op het eigen continent, kan nu alleen China de Russen tegenhouden. Het is onduidelijk of China dat zal doen. Daarom moeten wij ons in Europa wel



bewapenen, maar ook altijd de mogelijkheden voor een gesprek blijven zoeken, en als die er zijn, het aangaan.

Het superioriteitsgevoel speelt ook een grote rol in het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza. De bewoners van Israël voelen zich eindeloos ver verheven boven de Palestijnen. Dat conflict is begonnen in 1948 toen wij hier na de Holocaust de Joden geen plek wilden geven en hen naar "hun eigen land" gestuurd hebben. Maar wat was hun eigen land? Waar hebben Joden altijd gewoond? De Joodse synagoge in Rome is de grootste en de oudste van de wereld, niet die in Jeruzalem.

Het land van Abraham, Isaac en Jacob, toegewezen aan het uitverkoren volk?

Maar mag je zo'n claim omzetten in een seculiere staat? Daar moet je voorzichtig mee zijn. Dat land is niet de staat Israël en de bevolking van de staat Israël is grotendeels seculier. En als je het uitverkoren volk bent, moet je je ook zo gedragen. Daar wijzen de Profeten voortdurend op: jullie moeten leven naar de wetten van Mozes. Wat is dat volk, daar kan je over praten. De christelijke kerk loopt in hun voetsporen: wij accepteren het Oude Testament, met daarin de Thora. Jezus legde de Schriften uit. Het ging Hem niet over staat of volk, Hij sprak over mensen en over het Koninkrijk Gods.

Heeft de Vredesweek zin?

Hamas is de uiting van een soort veenbrand, die begonnen is in 1948 en af en toe oplaait, met nu als reactie van Israël een enorme overkill. Twee regeringen willen elkaar vernietigen, wat onmogelijk is. Elke bom baart nieuwe strijders. De huidige leiders vervangen door andere charismatische mensen is wensdenken, ik geef het toe. Maar we moeten vragen blijven stellen bij alles wat er nu gebeurt, morele vragen, ethische vragen, aan beide partijen. De huidige gang van zaken kunnen we niet accepteren. We moeten een visioen van samenleven blijven houden. Dus "ja".

*Maarten Gast
Foto Arie van Ginkel*

Op Het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, 7 juni, bezocht ik deze mooie kerk, die bekend staat om haar middeleeuwse eikenhouten Mariabeeld, de "Onze Lieve Vrouw van Renkum", en de eeuwenoude Mariabede-vaarten naar de kerk. Vanaf 1380 is Renkum een bedevaartsoord. De oudst bekende bedevaartgangster was Marie d'Harcourt, later Hertogin van Gelre. Zij behoorde tot het Franse Hof en kwam o.a. op 17 augustus 1407 met hovelingen uit Frankrijk bidden tot Onze Lieve Vrouw van Renkum. Nog steeds bezoeken mensen wekelijks Maria van Renkum. Vaak schrijft men in het intentieboek. De volgeschreven boeken blijven sinds 1928 bewaard.

Af en toe horen we iets bijzonders..... Onlangs kwam een pelgrim lopend vanaf Eindhoven om een bezoek te brengen aan Maria van Renkum. Deze man vertelde iets bijzonders: "Mijn moeder vertelde mij deze gebeurtenis, voor haar 'n wonder! Het was in 1951 toen mijn zusje Marjolie, 3 jaar oud, geopereerd was aan haar oog, dat bij de geboorte 'scheef' stond. Na een geslaagde ingreep moesten de hechtingen nog worden verwijderd in het ziekenhuis te Wageningen. (Vandaag de dag zijn er vanzelf oplossende hechtingen). Mijn moeder vond dat spannend en zag ertegenop, maar het moest nu eenmaal gebeuren. De dag voordat ze met mijn zusje naar het ziekenhuis terug moesten, gingen beiden naar de kerk om bij het beeld

Mijn vakantiekerk



Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming
Renkum

van Onze Lieve Vrouw van Renkum een kaarsje op te steken en te bidden voor de goede afloop. En wat gebeurde er? Toen mijn moeder 's avonds mijn zusje naar bed bracht zag zij onder het rechtgezette oog op haar wangetje de hechtingen liggen... die er vanzelf (?) waren uitgegaan! Hoe kon dat? Voor mijn moeder was het duidelijk. Maria van Renkum had haar gebed verhoord. De volgende dag zijn ze nog naar Wageningen gegaan om in het ziekenhuis te laten controleren of alles in orde was. En ook daar waren ze vol verwondering

hoe de hechtingen zo 'vanzelf' konden zijn verwijderd... De dankbaarheid bij mijn moeder was groot, dat begrijpt u wel." – Herman Ueffing (*Oosterbeek 25 januari 1944).

Deze kerk is de eerste kerk die voorkomt op het Europese Netwerk van Gastvrije Kerken. De website van het Europese Netwerk heeft een kijkerspubliek van 600.000 bezoekers waarvan er zo'n 10.000 in ons land woonachtig zijn. De kerk zoekt verbinding in en buiten de eigen geloofsgemeenschap. Op de website www.openchurches.eu kun je de kerk vinden.

Greetje Snoek

Stichting Thuisgekookt actief in Edam-Volendam

Voor ouderen, mensen met een fysieke uitdaging of mensen die spaarzaam moeten omgaan met hun energie, kan zelf koken iedere dag opnieuw een opgave zijn. Zo heeft een derde van de ouderen die thuis blijft wonen moeite met de dagelijkse handelingen in huis, blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Stichting Thuisgekookt koppelt al meer dan tien jaar juist deze mensen aan enthousiaste thuiskokken in de buurt die met liefde een portie extra voor hen koken, nu ook in de gemeente Edam-Volendam.

Wanneer je je bij ons aanmeldt, gaan wij op zoek naar een thuiskok die past bij jouw eet- en dieetwensen en graag een lekkere maaltijd voor je kookt, waarbij alleen de kosten voor de boodschappen in rekening worden gebracht. Kook jij graag en wil jij een buurtgenoot helpen? Meld je dan aan als thuiskok, via thuisgekookt.nl, of bel voor meer informatie naar 085 0608768.



VROUWEN VAN
Sereen



Uitvaartverzorging met hoofd en hart

0299 - 320071

vrouwenvansereen.nl info@vrouwenvansereen.nl

JORRITSMA
SIERADEN TABAK SOUVENIRS

Kleine Kerkstraat 1
1135 AT Edam
T: 0299 - 37 17 08

GUERLAIN



PARFUMERIE
SCHOONHEIDS-EN
WAXSALON
Marianne
ZONNEBANK

Kleine Kerkstraat 3 ~ 1135 AT Edam ~ 0299 372 572
www.parfumeriemarianne.nl

schoonmaak- en
opruimbedrijf

HARRIE

EDAM 0299-372544
www.schoonmaakbedrijfharrie.nl

Matthijs Tinxgracht 3
1135 WX EDAM
telefoon 0299 - 372544

notariskantoor
Feitsma | Verhagen



Uw notaris voor:

- onroerend goed
- ondernemingsrecht
- familierecht
- estate planning
- nalatenschappen



De Deimpt 6 . 1132 JV Volendam . 0299.369511 . www.feitsmaverhagen.nl

Jan Reek
natuursteen



GRAFMONUMENTEN
GEDENK- EN
GEVELSTENEN
INTERIEUR / VLOEREN
BOUW



www.janreek.nl

natuursteen
sinds 1893

Neutronweg 9 • 1627 LG Hoorn • T 0229-210341

Overdenking

Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores

Sinds de herdenking van de 'Geboorte van Nederland' door de burgerlijke overheid in 2022 trekt de katholieke geloofsgemeenschap van Edam jaarlijks, op de feestdag van *Corpus Christi*, met een bescheiden stoet in processie door de Grote- of Sint Nicolaas Kerk, een openbare ruimte die sinds jaar en dag eveneens wordt gebruikt voor de eredienst van onze broeders en zusters van de Reformatie. Daar staan we stil bij de grafsteen van Jeroen Claeszoon, zijn vrouw Neel Jansdochter en zijn zoon Gerbrandt en dochter Garberich. Jeroen was in 1568 burgemeester geweest in deze stad en het gezin stond bekend als Rooms-katholiek, ook nadat in 1572 de stad in handen kwam van de opstandelingen. Jeroens zoon Jan was één van de velen die op de vlucht sloegen voor de terreur van het opstandig bewind. Hij ging op de vlucht, zoals in de jaren daarvoor vele anderen uit onze streek gevlucht waren voor de tirannie van de landvoogd. Allen waren slachtoffer van de onverdraagzaamheid van die tijd. Over de belevenissen van Jeroen en Jan is diepgravend geschreven door Henk van Nierop in 'Het verraad van het Noorderkwartier'.



In 2022 sloot het thema van de processie aan bij die van de 'Geboorte van Nederland': de onderliggende waarden van vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Bij de grafsteen van Jeroen Claeszoon belijden wij jaarlijks dat wij deel uitmaken van een schuldige geschiedenis, die ons soms inhaalt als oude tegenstellingen opgeld doen en wij in kerk en samenleving langs historische grenzen gescheiden wegen gaan. We bidden daar voor allen die op de vlucht zijn voor onverdraagzaamheid, voor

geweld en vervolging. Voor hen die door tirannie worden verdreven; voor hen wier rechten hen ontnomen zijn en om verzoening tussen bevolkingsgroepen die met strijdige belangen tegenover elkaar staan, dat hun rechten geëerbiedigd worden, dat wij met verschillen leren leven en elkaar om die verschillen weten te waarderen.

God vraagt van ons om onze naasten te beminnen en barmhartig te zijn, zoals de Vader barmhartig is. Het zou mooi zijn wanneer we in alle kerken bidden om de moed om alle mensen te beminnen, dat we ruimte geven aan mensen, die wellicht anders zijn dan wij, een andere mening hebben of hun leven anders inrichten; dat we zonder vooroordeel met elkaar omgaan; en dat we vooral leren luisteren met ons hart; bidden dat God in ons meer liefdevolle verdraagzaamheid bewerkstelt als eerste stap naar ware broeder- en zusterschap onder de mensen.

Thom van der Woude

zaterdag 21 sept.
10.00–15.00 uur
in en om de Grote Kerk

Najaars Fancy Fair

Doel: Aanpak interieur Hulpkerk

Wat is er te doen?

Een Rommelmarkt van de Kerkgemeente Edam-Volendam waar je unieke spulletjes kunt kopen, een planten- en handwerkhoeke, een Rad van Fortuin met mooie prijzen en spelletjes voor jong en oud. Ook aan de kinderen is gedacht: die hoeven zich geen moment te vervelen.

De organisatoren zoeken:

- ★ **Bruikbare, goed te verkopen spullen (géén meubels, géén elektronica)**
Inleveren in de hulpkerk op
maandag 9 en dinsdag 10 september
van 11.00-12.00 en 19.00-20.00 uur. Verhinderd? Bel met 06 -2831 4680
- ★ **Is taarten of cakes bakken uw ding: laat het ons weten!**
- ★ **Prijzen voor het Rad van Fortuin en andere spelletjes.**
- ★ **Wilt u zelf een dienst aanbieden om op een veiling te verkopen: we horen het graag!**
Het kan van alles zijn: een uurtje in de tuin werken, boodschappen doen, ramen lappen of mis-
schien heeft u een uniek talent om uzelf te 'verkopen' voor het goede doel.

Suggesties of vragen? Neem contact op met info@kerkgemeente.nl

Boog, schaal, hek en vont: doopattributen

Van objecten gebruikt bij dooprituelen wordt al in de vroegste Joodse traditie melding gemaakt. Rond de Reformatie (1572) werd in de Nederlanden gepleit voor versoering van sacramenten en uiteindelijk bleven doop en avondmaalsviering (in de Protestantse kerken) behouden. In de focus nu: het doopbekken uit de Evangelisch Lutherse gemeente.



In de 18^e eeuw was het doopsel, evenzeer als nu, een emotionele gebeurtenis. Vooral voor (volwassen) dopelingen, die die keuze zelf hadden gemaakt. Maar zeker ook zullen de ouders, die hun kleintje lieten dopen, dat uit een spiritueel/zorgzaam standpunt hebben besloten. Om de dankbaarheid te uiten over de toelating van het nieuwe lid in de kerkelijke gemeente, werden dan dikwijls objecten aan de kerk geschonken. Zoals hier een zilveren doopbekken, vervaardigd door de Edamse zilversmid Dirk Drekman in 1762. Het 6 cm diepe bekken heeft een gegoten rococo-rand van bloemmotieven. De inscriptie in de (liggende) bovenrand luidt:

Edelmoedige gift van den heer Juriaan Wendt, bij de doop van zijn Ed. dogter Anna Catharina aan de Evangelisch Lutherse gemeente te Edam den 15 augustus 1762

Dirk Drekman, was van 1762-1785 in Edam als zilversmid werkzaam. Van hem is voorts bekend dat hij in 1774 in Edam woonde en in dat jaar trouwde met Johanna Maria Fooke. Drekman was zeker niet de enige in Edam gevestigde zilversmid, maar onder het Hollandse zilverwerk nam Edam een bescheiden plaats in. Het gilde werd in 1663 opgericht door 4 zilver- en goudsmiden, maar al 15 jaar later was het bestuur niet meer compleet en keurde men hier niet meer. Mogelijk is daarom het doopbekken uit 1762 in Haarlem gekeurd.*

Andere doopgebonden objecten in de Swaen: een tweetal halfronde doopbogen, geel koper uit 1740, waarvan op bijgaande foto een prachtig detail.

We zien een bekroning in de vorm van symmetrisch geplaatste voluten aan een stam, bestaande uit een bloemkelk,

een baluster en een vaasvorm met deksel. Deze bogen zijn afkomstig van de architect van de Swaen: *Jan Cloppenburg*. Deze immigrant van oorsprong, waarschijnlijk uit Cloppenburg (Dld), Nedersaksen, exact geheten Jan Ariaanse Croese (mogelijk Kruse), was door de kerkeraad, waarin ook (een familielid van) Drekman zitting had, aangezocht om het ontwerp naar voorbeeld van de Arnhemse Evangelisch Lutherse kerk (aan de Korenmarkt) uit te voeren. Van deze architect is ook de Lutherse kerk in Utrecht uit 1745 (Hamburgerstraat) afkomstig. Een nogal *treffende gelijkenis* met zijn creatie voor Edam.

Een doopvont uit 1944 van eikenhout en (imitatie) mahonie is uitgevoerd door Gerrit Broeze naar ontwerp van de Amsterdamse kerkarchitect Ferd. B. Jantzen. Deze doopvont diende het tweehonderdjarig bestaan van de Swaen als gebouw te symboliseren. In de chaotische oorlogsjaren echter, ontdekte men pas in 1944 dat de Swaen al in 1741 was voltooid...

**Met dank aan Julie Hengeveld, dat ik mij op haar publicatie Zeldzaam Zilver in Warder mocht baseren.*

Robert J. Lammers

Begrippen

Lutherse kerk Utrecht voor de gelijkenis van buitengevel, interieur en orgel zie kerkfotografie.nl

Doopvont (m/v), afgeleid van het latijn, fons = bron

Bronnen

Zeldzaam zilver in Warder door Julie Hengeveld, Verbonden eeuwen, Schitterend (schatkamer Catharijne Convent), Geschiedenis Ev. Luth. Kerk Edam door Paul Estié, Rapport Sti. Kerk. Kunstbezit NL, Wikipedia, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Kerkfotografie.nl



RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM

Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528

Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com

Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297

Postbank: NLO8 INGB 0002 637888

De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken. Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen
Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985

Vredesdienst

De volgende oecumenische viering is de Vredesdienst op zondag 15 september om 10:00 uur in de Grote Kerk. Voorgangers zijn dan kap. Mario Agius en ds. Hans Reedijk. Het thema is: Samen voor Vrede, nu!

In deze dienst zal de gezamenlijke cantorij van Zeevang/Koggenland zingen.

De collecte is bestemd voor het werk van PAX, de vanuit de kerken voortgekomen vredesorganisatie. Zie voor meer info over activiteiten in de Vredesweek op <https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/>



Vergadering Raad van Kerken

De volgende vergadering staat op de agenda voor woensdag 11 september in de consistorie van De Swaen.

Landelijke Raad van Kerken

Reflectie op verklaring van het platform Rome Reformatie

Voor wie geïnteresseerd is in de stand van zaken in de relatie tussen katholiek en protestant staat er een interessant artikel op de website van de Raad:

<https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2024/07/>

Het is van Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken. Het is een reactie op de eerder dit jaar verschenen verklaring van het platform Rome Reformatie. Onderstaand wat gedeelten hieruit.

“De dienst aan de eenheid van de christenen in gebed, getuigenis en dienst aan de samenleving is in zichzelf van grote

waarde en moet doorgaan. Dat wij hier uit diverse kerken samengekomen zijn om met elkaar te bidden en te spreken komt voort uit datzelfde verlangen naar herstel van eenheid van christenen en kerken. En terwijl we eenheid en verbondenheid met elkaar ervaren, weten we ook dat als we morgen weer van hier gaan de breuken tussen kerken nog niet zijn geheeld.

Misschien is de persoonlijke ervaring van gemeenschap in Christus over kerkgrenzen heen het maximaal haalbare en moeten we ook niet meer wensen. Dat laatste hoor ik vaak. Kerkelijke eenheid is niet zo belangrijk, het gaat om de persoonlijke beleving. We kunnen dan de zoektocht naar het herstel van kerkelijke eenheid of gemeenschap wel staken. Ik heb daar moeite mee. Het zou betekenen dat het kerkelijk verband met zijn ordeningen en regelingen er eigenlijk niet zo toe doen. Gevormd in de katholieke traditie vind ik het moeilijk, zo niet onmogelijk om de eenheid in Christus los te maken van de kerkelijke gemeenschap. De opvatting dat de gemeenschap of eenheid gedragen wordt door geloof, eredienst en kerkorde heeft oude papieren en is ook vandaag de leidraad van de oecumenische beweging.

(...)

De verklaring van het platform Rome Reformatie probeert hier een opening te maken met het voorstel om te komen tot een wederzijdse erkenning van elkaars kerk-zijn. De protestantse kerken zouden de legitieme betekenis van de rol van de paus en het sacrament van de Eucharistie moeten erkennen. De Rooms-katholieke Kerk zou de legitieme betekenis van de protestantse ambten en van het heilig Avondmaal moeten erkennen. Zo ontstaat er ruimte voor een protestantse ritus in de verenigde Kerk. Hoewel origineel en sympathiek zijn er nog wel enkele hobbels te nemen voordat de Rooms-katholieke Kerk tot die verhoopde erkenning komt. En omgekeerd geldt dat misschien ook wel als het gaat om de erkenning van pausschap en sacrament in reformatorische kerken.

Terug naar de verklaring van het platform. De richting is duidelijk: de eenheid waarnaar wij zoeken is niet uniform, geeft ruimte aan een verscheidenheid van tradities en doet recht aan de historische ontwikkeling van christelijke gemeenschappen. De ene kerk zal nooit een strak georganiseerde superkerk zijn, maar zal de vorm hebben van een gemeenschap van kerken (...)

Om verder te komen is het noodzakelijk dat de verklaring wordt opgepakt door bestuursorganen van kerken en dat er oprecht en ernstig met elkaar wordt nagedacht en gesproken over de opdracht en mogelijkheden tot herstel van gemeenschap, gezamenlijk getuigenis en dienst. Juist in onze tijd.”

GE & KNIPTENWEL

Tot in de puntjes verzorgd

Een kappersbehandeling van GekniptenWEL is een bijzondere beleving op maat in onze gezellige haarstudio

All-round hairstylist – Natuurkapper – Haar- en hoofdhuidspecialist

www.GekniptenWel.nl | 06 4004 35 30 – Linda Petrovic | info@Gekniptenwel.nl

Voor zakelijk en privé



De Boer
ACCOUNTANTS

Kwaliteit voor iedereen

Voorhaven 26, 1135 BR Edam. Telefoon: 0299 371771
www.deboeraccountants.nl



De Beurs eten & drinken

Keizersgracht 6 1135 AZ Edam Tel: 0299-316471

Lunch Dinner Coffee Giftshop

www.debeursetenendrinken.nl



Al ruim
225 jaar onder
de mensen

anno
1795

onderlinge

waterland | de veenhoop

**Wij komen bij u langs voor al
uw verzekeringen**

Neem contact op voor een vrijblijvend advies:
T. (0299) 401 578 | E. info@onderlingewaterland.nl
Raadhuisstraat 1, 1474 HE Oosthuizen

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers



Autobedrijf

DE WITTE

Nijverheidstraat 30 | 1135 EDAM GE

Tel: 0299 - 372951 | Website: www.de-witte.nl

Fax: 0299 - 372098 | E-mail: witte@de-witte.nl



IVECO



BOVAG



Een passende kijk op schoenen

GIJS GÜNTHER

SCHOENEN

Spuistraet 6 • 1135 AW Edam • tel. 0299-371303
www.gijsguntherschoenen.nl



Protestantse Gemeente Edam en Volendam

Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam.

Predikant: ds. Charlotte Kremer, tel. 06 27746328, predikant@kerkgemeente.nl

Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl

Scriba: mw. Ria van Saarloos, tel. 374038, scriba@kerkgemeente.nl

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.

Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.

In Memoriam



Op 2 juli is er een einde gekomen aan het leven van **Pietje (Nel) van Ginkel - Hetjes**. Nel woonde aan de Lingerzijde en was de weduwe van Jan van Ginkel. Het huis van Nel was haar geboortehuis, waar ze als oudste van vier zussen opgroeide. Na haar trouwen verhuisde ze naar Leimuiden, maar na het overlijden van haar ouders kwam ze terug in Edam. Nel hield van zingen, lang geleden bij

Zang Edam, was betrokken bij de kerk en genoot van mooie reizen. Ze had een hechte band met de kinderen van haar zussen en genoot ervan als zij op bezoek kwamen. Zij zullen warme herinneringen houden aan logeerpartijtjes op de woonboot als kind, en het latere betrokken contact. Nel's zussen Betty en Janny hebben de laatste fase van haar leven heel trouw en intensief voor Nel gezorgd. Nel is 87 jaar geworden.

Bij haar afscheid in De Swaen zongen we de liederen die zij zelf uitgekozen had toen Jan overleed, en waarvan Nel wilde dat ze ook bij haar afscheid zouden klinken. Nel en Jan hebben samen veel gezongen. We lazen woorden van vertrouwen uit Psalm 116: "De HEER beschermt de eenvoudigen". Het leven van Nel was misschien eenvoudig of tijdsloos te noemen, maar het was vooral een rijk leven vol liefde en plezier. Nel wordt gemist. We vertrouwen erop, net als Nel dat deed, dat de Eeuwige zich ook over de grenzen van de dood blijft ontfermen. En we bidden dat Hij met troost en kracht zal omringen wie Nel zullen missen.

Vanuit de pastorie

In september gaat alles weer van start. De scholen beginnen weer na de zomervakantie. De sportverenigingen gaan weer trainen, de koren gaan weer zingen. En ook in de kerk begint er weer een nieuw seizoen. Met advent begint het officiële kerkelijke jaar, maar na de rustige zomerweken voelt september ook in de kerk als een startpunt.

Voor dit nieuwe seizoen heeft de landelijke PKN weer een jaarthema gekozen, dat we ook in Edam en Volendam het hele jaar af en toe als uitgangspunt kiezen: 'Als nieuw'.



'Als nieuw' klinkt een beetje als een reclamepraatje, een verkoopbericht. 'Zo goed als nieuw', daar lijkt het op. We maken er gebruik van in ons startweekend: een gezellige markt met tweedehands spulletjes – als nieuw! En van de opbrengst gaan we de hulpkerk opknappen, die is straks ook weer als nieuw.

Maar het is ook een belangrijk Bijbels thema. 'Zie, ik maak alle dingen nieuw' lezen we in het boek Openbaring: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die zijn zoals de Eeuwige dat altijd al voor ogen had. Maar die nieuwe wereld zoals God die bedoelt, dat koninkrijk, is niet (alleen) een toekomstdroom voor de eeuwigheid. Het zegt ook iets over onze wereld, hier en nu.

Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' (Matteüs 20, 1-16). In deze gelijkenis is iets te proeven van de vreemdheid én het bevrijdende van dat koninkrijk. Jezus zet alle menselijke verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. Je kunt je afvragen of dat wel eerlijk is. Blijkbaar gaat het hier om een heel ander perspectief dat ons wordt voorgehouden, het goddelijke perspectief, dat volstrekt anders is dan wat wij normaal vinden. Op de startzondag gaan we dat oude verhaal verkennen, en klinkt het weer even als nieuw. En er worden nieuwe ambtsdragers bevestigd: geweldig fijn dat er weer nieuwe mensen enthousiast zijn om de kerkenraad en de colleges te komen versterken! 'Nieuw' voelt lekker fris en energiek. Lekker hoor, zo'n nieuw seizoen dat voor ons open ligt. Ik heb er weer heel veel zin in! Hartelijke groet,

Ds. Charlotte Kremer

Zomierzangdienst

Op zondag 8 september vieren we een 'zomierzangdienst'. Houdt u van de klassiekers van Johan de Heer? Of bent u een groot liefhebber van Huub Oosterhuis? Heeft u herinneringen aan een van de Psalmen in de oude berijming? Dat prachtige lied dat u zong in uw huwelijksviering? Of dat klonk bij het afscheid van iemand die u mist? We zingen in onze kerkdiensten vaak al een aardige variatie en een groot repertoire. Maar er zijn allerlei liederen die om verschillende redenen niet zo vaak in de liturgie worden opgenomen. Geef aan wat uw lievelingslied is (van dit moment), dan krijgt het een plaats in de Zomierzangdienst! Liederanmeldingen kan op de lijst in de kerk de zondagen tevoren, en bij ds. Charlotte Kremer: 06 27746328 / predikant@kerkgemeente.nl

Pastoraal meldpunt

Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede wil laten doen voor een ander of uzelf. Zij is altijd bereikbaar via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272.

Waterdag 2024

Zaterdag 24 augustus was De Swaen weer open voor publiek, zat ds. Charlotte weer op de stoep voor een gesprek en was ook de Stichting Sunshine House aanwezig. Deze stichting heeft een fiets- en wandelevenement georganiseerd in de Vogezen Frankrijk. Dit evenement vindt plaats van 5 t/m 8 september en er zijn 50 deelnemers.



Iedere deelnemer probeert hiervoor sponsorgeld in te zamelen. De opbrengst van de curry-kruidenzakjes volgens eigen recept van Juanita MacKay, samen met een heerlijk Chakalaka recept werden o.a. hiervoor verkocht op de Waterdag. De opbrengst is voor stichting GAPA (grandmothers against poverty and aids) waar we persoonlijk contact mee onderhouden. Geïnteresseerd? kijk op <https://gapa.org.za>
Doneren? NL98RABO0313968861 t.n.v. Stichting Weeshuis Sunshine House o.v.v GAPA Vogezen.

Startweekend 21 en 22 september

In het weekend van 21 en 22 september beginnen we het nieuwe kerkelijk seizoen met een **Najaars Fancy Fair** op de zaterdag in en bij de Grote Kerk. Een markt met tweedehands spullen 'als nieuw', een rad van avontuur, allerlei spelletjes, enz. enz. U kunt daaraan meedoen en helpen een opknapbeurt van de hulpkerk mogelijk te maken. Zie ook de advertentie elders in dit Venster en let op kerkbrieven en persberichten.

Verjaardagen van de senioren(75+)

Op vrijdagmorgen 27 september van 10.00 tot 11.30 uur vieren wij de verjaardagen van de 75+ senioren die in augustus en september jarig zijn. U wordt door uw bezoekdame/heer hiervoor uitgenodigd. Voor de gezelligheid kan u de bezoekdame/heer en een vriend(in) meevragen. Ook zij zijn van harte welkom in de hulpkerk. Aanmelden bij Ellen Vriend; tel. 0299 3671418. Tot ziens.



Ouderendiaconaat kerkgemeente

Jubilea

De familie H.J. Goede-Mol viert op 16 september een zilveren bruiloft. De Kerkgemeente feliciteert hen van harte met dit 25-jarig huwelijksjubileum.
En nog een jubileum: de familie Rijswijk bereikte een geweldige mijlpaal: het 60-jarig bestaan van Groothandel C. Rijswijk bv, dat op 17 augustus gevierd werd.

Koffie en maaltijd

Op de woensdagmorgen 4 en 18 september is er koffie in de hulpkerk. Als u wil deelnemen aan de woensdagavond-maaltijd op 11 en 25 september kunt u zich opgeven bij christine.vreeswijk@quicknet.nl



Actie Schoenendoos

In de week van 13 oktober tot en met 20 oktober doet onze kerkgemeente mee aan **actie Schoenendoos**. Wanneer u ons hierbij wilt helpen, verzoeken wij u een schoenendoos te bewaren. De Schoenendoosactie deelt al 29 jaar schoenendozen uit aan kinderen in Afrika, Oost-Europa of in een Grieks vluchtelingenkamp. Afgelopen jaar mocht de organisatie 44.286 schoenendozen ontvangen. Zij delen in Togo, Sierra Leone, Roemenië, Moldavië, Albanië, Bosnië, Bulgarije, Oekraïne en (de vluchtelingenkampen) in Griekenland de versierde en gevulde schoenendozen uit aan kinderen in nood.



Wat kunt u zoal in de schoenendoos stoppen?

Schoolspullen: 4 lijnschriften (A5), 3 pennen, 3 potloden, set kleurpotloden, gum, puntenslijper, liniaal, schrijfblok, etui.
Verzorgingsartikelen: stuk zeep, tandenborstel, tandpasta
En bijvoorbeeld ook: sieraden, haarspulletjes, toilettasje.
Speelgoed: knuffel pop, auto, kleurboek, springtouw, knikkers (vanaf 5 jaar), domino, muziekinstrument, bal, puzzel.
Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, kledingstuk, sokken.

Wat mag er NIET in?

Snoep of ander eten; artikelen met batterijen; artikelen met agressieve afbeeldingen en oorlogsspeelgoed; artikelen die snel uitdrogen zoals stiften, klei, lijm, verf.
Ook geen varkensknuffel, deodorant, vloeibare producten zoals bellenblaas en shampoo i.v.m. lekken.
Wij hopen dat u ons wilt helpen om van deze actie een succes te kunnen maken.

Overzicht diaconale collectiedoelen

Zondag 1 september: Leger des Heils, Eenzaamheid



Het Leger des Heils heeft meer dan 100 buurthuis kamers door heel Nederland. De koffie is gratis en iedereen is welkom. In de buurthuis kamer komen mensen thuis. Er wordt o.a. naar elkaar omgekeken, samen gegeten, gebreid, gelachen, gehuild en gebeden. Samen strijden we tegen eenzaamheid. Het aanbod van activiteiten verschilt per locatie en sluit aan bij de behoefte van de wijk. Dit varieert van maaltijden, huiswerkhelp of muzikales voor kinderen tot schuldhulpverlening, Nederlandse les, sjoelen en een Bijbelclub. www.legerdesheils.nl

Zondag 8 september: Vereniging 't Nest Volendam

De doelstelling van Vereniging 't Nest is het bevorderen en creëren van gevarieerde mogelijkheden voor vorming en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. Zij organiseren bijvoorbeeld knutsel-, spelletjes- of beweeg-avonden.



Alles wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. De bijdrage van de gemeente wordt steeds minder en het inkomen van de deelnemers laat geen verhoging van de contributie toe. Zij vragen uw hulp om door te kunnen gaan!. www.vvdv.nl

Zondag 22 september: Kerk in Actie wederopbouw kerken in Syrië.

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.



www.kerkinactie.nl/kerkensyrië

Zondag 29 september: Het Jeroen Pit Huis



Het Jeroen Pit Huis is zorgverblijf, met als doelstelling de overgang van een kind met een chronisch complexe aandoening en ouders van ziekenhuis naar huis makkelijker, doelmatiger en bestendiger te maken. Het is een voorziening waar ouders in een veilige gezinsvriendelijke omgeving kunnen leren omgaan met de intensieve zorg

voor hun kind. Daarnaast moeten ouders zoveel mogelijk zelfredzaam worden bij de zorg thuis voor een kind met een chronisch complexe aandoening. Hiertoe wordt in Het Jeroen Pit Huis een breed palet van hoogwaardige zorg en begeleiding geboden aan alle gezinsleden, in de breedste zin van het woord. www.hetjeroenpithuis.nl

Zondag 6 oktober: Kerk in Actie Werelddiaconaat Israël:

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Jongeren ontdekken dat onderling begrip verschillen kan overbruggen. <https://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/jongeren-bouwen-aan-een-cultuur-van-vrede/>



Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectiedoelen over te maken via Rek. **NL95RABO0373711409**, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondagdoel.....

Verjaardagen van onze senioren:

- 02-09 Mevr. M. Lof-Klok, Groenland 5, 1135TE Edam
 - 09-09 Dhr. C. Kotterer, Oorgat 78, 1135CT Edam
 - 14-09 Dhr. C. Rijswijk, Nieuwehaven 69, 1135VM Edam
 - 23-09 Mevr. D.J.H. Busschbach-Dirksen, Frans Halsstraat 36, 1132TD Volendam
 - 25-09 Mevr. J. van Busschbach-Nieuwenhuis, Aalstraat 10a, 1131BP Volendam
 - 27-09 Mevr. J. de Jong-Ton, Klein Westerbuiten 21d, 1135GL Edam
 - 27-09 Mevr. T.C. Bleeker, Kerkepad 4, 1135WB Edam
- Hartelijk Gefeliciteerd!** Een fijne verjaardag gewenst.



Taxidienst

datum	taxidienst	telefoonnr.
8 sept.	R. Kremer	06-23718636
15 sept.	vredesdienst	M. van Saarloos 374038
22 sept.	startzondag	H. Eijk 371939
29 sept.	De Swaen	J. Schoute 06-51589540
6 okt.	H. Kalk	371297

Helpen? Graag een telefoontje naar Rien de Vries; tel 06-22948305 of 0299 372969; of mail: rienenhelmadevries@ziggo.nl

Opbrengst Collecten

Datum	Kerk	Diaconie	Doel
16-06	€ 258,05	€ 225,50	Sunshine House
23-06	€ 171,95	€ 183,50	Libanon, training/thuiszorg
30-06	€ 229,65	€ 181,50	Moldavië, zorg kwetsbaren
07-07	€ 118,95	€ 179,20	Preken in gebarentaal
14-07	€ 154,05	€ 187,55	Werk. missieteam V'dam
21-07	€ 128,10	€ 114,65	Afrika Albino's
28-07	€ 131,75	€ 126,65	Vrienden v.d. Hoop, GGZ
04-08	€ 124,00	€ 256,60	Luchthavenpastoraat
11-08	€ 110,85	€ 145,85	Pakistan, Geloof versterking
	€ 1.427,35	€ 1.601,00	

Mededelingen Kerkelijk Bureau

Ingekomen:

Dhr. P.H. Bloemberg, Trijntje Keeverstraat 1, 1135 GN Edam

Verhuisd:

Dhr. J.S. Munneke, naar: Roerdomp 2, 1628 AW Hoorn NH

Mevr. E. Tump, naar: Trijntje Keeverstraat 20, 1135 GN Edam

Mevr. T.L. Moolenschot, naar: Wieringenlaan 8, 1132 MB Volendam

Mevr. F. Huber, naar: 't Marken 17, 1135 CA Edam

Dhr. D.G. van Wieringen, naar: Ertskade 55, 1019 BB Amsterdam

Overleden:

Mevr. P. van Ginkel-Hetjes, Lingerzijde 59, 1135 AN Edam

Vertrokken:

Dhr. B.C. Gelaudie, Voorhaven 41 C, 1135 BL Edam



Met lege handen?

Marjan Nijman verving tot onze opluchting op zondag 14 juli de nog zieke Marja van Gaalen. Aan het begin van de dienst stonden vier boeketten klaar, een feestelijke entourage.



Foto: George Collet

Marjan sprak over Marcus 6, 6 b-13, het verhaal, waarin Jezus zijn leerlingen op pad stuurt naar de dorpen in de buurt. Twee aan twee, niet voor de gezelligheid, niet voor de veiligheid, niet om elkaar te controleren, maar om elkaars verhaal te kunnen bevestigen. Hij stuurt ze uit met niets anders dan een staf bij zich. Met lege handen, zou je denken. Afhankelijk van de gastvrijheid en de goedheid van de mensen. Maar dat is niet zo. Hij geeft ze de macht mee om mensen te genezen, van lichamelijke kwalen, maar ook van geestelijke. En dat deden ze. Ook zalfden ze mensen, teken dat ze niet vergeten zijn, maar erbij horen. Wij kunnen dat laatste ook: mensen opzoeken, -al dan niet met een bloemetje-, een luisterend oor bieden, schrijven, mailen, chatten, videobellen. Er kan zoveel. Gewoon de tijd daarvoor nemen.

De Messias al herkend?

“Alles wat je gedaan hebt aan de minste der mijnen, heb je aan mij gedaan”. Deze uitspraak van Christus in Mattheus 25 stond centraal in de preek van Rob Mascini op zondag 11 augustus. De

joodse filosoof Levinas zegt: “Met de ogen van de zieke kijkt ook de Eeuwige jou aan”. Heb je de vraag in die ogen gezien, heb je die beantwoord, heb je geholpen? Op het Waterloop-



Foto: George Collet

lein in Amsterdam staat, -beter gezegd ligt-, een bronzen beeld van een dakloze zwerver op een bankje. Gehuld in een deken, geen gezicht of handen zijn te zien, alleen de voeten steken eruit. Aan zijn voeten herken je Hem: in elke voet een grote wond van de nagel aan het kruis. Het is de Heer, zomaar midden in Amsterdam. Heb jij de Messias herkend in de ogen van de mens, die bij jou aanklopte, die honger had,

dorst, geen bed om in te slapen, vastgelopen was in zijn leven? We zijn allemaal kinderen van God. Ieder van ons heeft Hij gewild. Zoals de profeet zegt: “kunstig geweven, geboetseerd, in de schoot van moeder”. Hij gunt ons allemaal een leven.

Welk beroep doen de ogen van de kinderen in dat ziekenhuis in Kiev, de op 11 oktober overvallen kibboets Nahal Oz, de school in Gaza, op ons? Ons wordt niet gevraagd om het onmogelijke te doen, dingen die buiten onze macht liggen. Wel om de talenten, die elk van ons gekregen heeft, te gebruiken. Om te doen wat we kunnen: een hand toesteken, machteloosheid te delen, liefdevol te spreken, protest aan te tekenen. Onszelf de vraag te stellen of we de Messias herkend hebben en de deur van ons hart voor hem geopend?

Mensen, bloemen, collectes en diensten

Door de geboorte van de Emma Astrid in Canada is onze Gretha Honingh in juni overgrootmoeder geworden. Een foto van haar met de kleine laat nog even op zich wachten. Willem Bakker was op 14 juni 50 jaar getrouwd. Hij trakteerde bij de koffie op zondag 23 juni, maar lag op dat moment zelf (even) vanwege een blinde darm in het ziekenhuis. Beide van harte gefeliciteerd.

De vier boeketten op zondag 14 juli waren voor Marjan Nijman als dank voor het invallen en drie voor de jarigen: Nel de Wijn, Julius van Wijck en mijzelf. Op de foto de beide 80-jarigen. De bloemen van 11 augustus gingen naar de jarige Irene Collet in Hoorn.



Foto: Maarten Gast

De collecteopbrengsten waren op zondag 14 juli: diaconie € 171,95, eigen kerk € 120,00. Op zondag 11 augustus waren deze: diaconie € 150,60, eigen kerk € 145,25.

Op zondag 8 september gaat Kees van Lenten voor. Op zondag 22 september is er een koffiebijeenkomst.

Op zaterdag 14 en zondag 15 september is de kerk open voor Monumentendag.

Maarten Gast

Poëzie-estafette

Oktober

Teder en jong, als werd het voorjaar
maar lichter nog, want zonder vruchtbegin,
met dunne mist tussen gele blaren
zet stil het herfstgetijde in.

M. Vasalis

Een gedicht passend in deze tijd, hoewel de blaren op de vesting al bruin zijn.
Ik geef het stokje door aan Gradda Guijt



Ria Wessels



Protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen, 0299-403894
Predikant: ds. Hans Reedijk



- Waarom niet openstaan voor elkaar en afgewezen worden om wie of wat je bent.
- Hoe doen we dat in onze tijd.
- Hoe doen we dit met geloof, met omgaan met elkaar in de kracht van de Geest.

Ik vat mijn gegeven antwoord samen: Mogen in de kracht van de Geest mensen overal ter wereld elkaar respecteren en Gods Woord in ons hart doen weerklinken. Maar ook door ons te helpen onderscheiden en ons innerlijk te sterken, om met Jezus weerstand te bieden aan mensen die ons willen

Terugblik zomerkerkdienst Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk en Protestantse Gemeente Koggenland op 7 juli

De voorbereiding met ds. Hans Reedijk voor de zomerkerkdienst van 7 juli jl. vond bij mij thuis plaats aan de eetkamertafel. Met veel toewijding en plezier werkten we samen aan de inhoud van deze viering. Onze inspanningen wierpen goede vruchten af en werden dan ook gewaardeerd door de deelnemende kerkbezoekers.

7 juli was de derde zondag in de zomer met als thema: afwijzing en in het verlengde hiervan de focus op wie / wat je bent. Schriftlezingen van deze zondag waren Ezechiël 2 1-7 en Marcus 6 1-6 en werden voorgelezen door ds. Hans Reedijk. Dit keer had ik de eer om de overweging te doen. Ik gaf uitleg over beide schriftlezingen in samenhang met een eigen ervaring. Centraal in mijn overweging stonden vragen van gelijke strekking:

verhinderen om elke dag te werken aan vrede, rechtvaardigheid en barmhartigheid.

Tot dusver mijn terugblik op de zomerkerkdienst en ik kijk dan ook even terug op de traditionele barbecue-middag. Het weer liet het niet toe dat we buiten gingen zitten en daarom waren er tafels gedekt in de kerk en dat maakte de sfeer er niet minder om. We hebben genoten van al het gegrilde vlees, dat bereid werd door de grillmasters Rob en Bram Koole. Bovendien werden we verwend door Willie Koole die het eten klaarzette op de afhaaltafel. We lieten ons dit feestmaal goed smaken.

Loes Wijers-Rijken

Ouderling Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk

LA GALERA

ITALIAANSE SPECIALITEITEN

Restaurant La Galera biedt een ruim assortiment aan mediterrane heerlijkheden voor liefhebbers van de Italiaanse keuken. Geniet van onze verse pasta, een mooi stuk vlees, verse vis of één van onze lekkere pizza's. Ook voor vegetarische eters is er een uitgebreid aanbod.

Openingstijden

6 dagen per week lunch tot 16.00

Restaurant: 12.00 - 22.00

Keuken: sluit om 21.00

Maandag gesloten

Italiaans restaurant La Galera

Gevangenpoortsteeg 1, 1135 AD Edam

0299 37 19 71

reserveren@lagalera.nl

lagalera.nl



• JOHAN BALDER •

FYSIOTHERAPIE • MANUELE THERAPIE • PREVENTIE



• Uw gezondheid • ons beider zorg •

Voorhaven 125 • 1135 BP Edam • 0299-371871

info@fysiotherapiebalder.nl • www.fysiotherapiebalder.nl



Laat de zon voor u werken!

Gaat u binnenkort verhuizen of verwacht u op korte termijn door te stromen naar een andere woning? Geen zorgen! Met zonnepanelen verhoogt u de waarde van uw huis aanzienlijk. Bovendien maakt het uw woning aantrekkelijker voor potentiële kopers! U kunt dus gerust investeren in zonnepanelen en genieten van de financiële voordelen, zelfs als u binnenkort gaat verhuizen.

Maak vrijblijvend een afspraak!

info@smitzonnepanelen.nl | 0299-363889



Handwerkgroep van de kerk



In het zomerseizoen mooie kado's te koop in de Grote Kerk





Heilige Nicolaaskerk Edam

Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel. 371765

Kapelaan: Mario Agius, tel. 06-37219218

Voorzitter: J.B.A. Ruck, tel. 06-46644802

Secretaris: N.M. van Straalen, tel. 06-50921952

Budgetbeheerder: C.G. Veth, tel. 06-46354329

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 0588 7359 73 t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam
www.rknicolaaskerkedam.nl e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl

RK Heilige Franciscusparochie

Voorzitter: C. van der Weijden

Secretaris: J.M.C. van Leeuwen

Wij vragen uw gebed

Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en oprecht medeleven.

Voor onze dierbare overledenen:

Dinsdag 7 augustus is overleden Elisabeth Margaretha Wilhelmina Out-Groot, echtgenote van Jan Out. Bep was 88 jaar. De uitvaart vond plaats op 11 augustus, onder leiding van diaken Jan Tol en de overledene is begraven op het RK kerkhof.

Ook gedenken we Aagje Veerman-Tol, die op 17 augustus is overleden. De uitvaart, voorgegaan door kapelaan Mario en met begeleiding van Sint Caecilia, heeft op 22 augustus plaatsgevonden, onder grote belangstelling van parochianen. We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Op 27 augustus hebben we met een uitvaart uit onze kerk, gecelebreerd door kapelaan Agius, afscheid genomen van Jan Plat, overleden op 22 augustus op 78-jarige leeftijd.



We betreuen ook het overlijden van Ans Günther, echtgenote van Nico Günther. Ans is overleden op 23 augustus; de uitvaart heeft op 28 augustus plaatsgevonden en werd geleid door kapelaan Peter Piets. Ans heeft niet lang mogen leven na het verlies

van haar man Nico. We wensen de familie Günther veel sterkte bij dit tweede verlies in zo'n korte tijd.

Nieuws van de locatieraad

Het eerste half jaar van 2024 is al weer afgesloten en dus ook voor Kerkbalans. Het is tijd dus om een

tussentijdse balans op te maken. Wij mogen zeker niet klagen, want de bijdragen van de parochianen zijn vrijwel gelijk aan die over de zelfde periode van vorig jaar.

Toch stelt ons dit niet gerust, want onze kosten zijn – net als die van u – hoger dan vorig jaar. Wij zijn en blijven uiterst zorgvuldig met het maken van kosten, maar doen toch ook een beroep op u om ons te blijven steunen zodat we de kerk open kunnen houden. Mocht het er nog niet van gekomen zijn uw bijdrage over te maken, doe dat dan nu en maak uw bijdrage over naar NL47 RABO 0126 9528 09 t.n.v. R.K. Parochie H. Franciscus. Of beter nog, maak er een permanente overboeking van of machtig ons uw bijdrage van uw bankrekening af te schrijven dan is dat één zorg minder.

Ook herinneren wij u nog maar eens aan het opmaken van een 'Overeenkomst Periodieke Gift' want ondanks verschillende wijzigingen blijft het fiscaal voor u interessant. Wij informeren en helpen u graag hierbij. De budgetbeheerder is bereikbaar op nummer 06 46354329 of email cgveth@ziggo.nl.

Fotoboek

Uw secretaris heeft de foto's die de afgelopen 3 jaar in en rond de kerk gemaakt zijn verzameld in een fotoboek. Het beslaat de periode vanaf het afscheid van kapelaan Tesfay, eind 2020, tot halverwege 2024, met als hoogtepunt de viering van 175 jaar kerkwijding in 2022. Het boek ligt achter in de kerk. Mensen die zelf een exemplaar willen hebben, meld u bij de secretaris (drukken 65 euro).

Kaaskapel in Ontmoeting

Vanaf 1 oktober hebben we een nieuwe gebruiker van de Ontmoeting. Op dinsdagavond zal de Kaaskapel haar wekelijkse repetitie houden in ons gebouw. We zijn blij dat we op deze manier een echte Edamse vereniging kunnen helpen en het levert (bescheiden) inkomsten op.



Het dak van de Ontmoeting



Het schuine pannendak van de Ontmoeting was al langer een zorg. Vrijwilligers zagen vanaf het platte dak dat veel dakpannen verweerd zijn en ongelijk liggen. Bij een inspectie door een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf bleek dat de situatie erger is dan we dachten. Veel panlatten zijn verrot en sommige plekken zijn zo slecht dat de mannen er niet op durfden te lopen, bang om er doorheen te zakken. Nu zijn alleen de nokpannen vastgezet en aangesmeerd. Eigenlijk moet het hele dak vervangen worden, mogelijk inclusief delen van het houtwerk. De locatieraad beraadt zich op deze situatie die veel geld gaat kosten.

De klepel en de klok



In juli hebben ook de klokken een grote onderhoudsbeurt gehad. Een aantal parochianen met een goed muzikaal gehoor, waaronder Stef Knook, klaagden al langer dat de klokken niet mooi klonken, vooral niet als zowel de grote als de kleine klok luidden. Maar het bedrijf dat de klokken geïnstalleerd heeft was moeilijk in actie te krijgen. We hebben nu Van Riel Klokkenservice uit Marken, die ook de klokken van de Grote Kerk bijhoudt, bereid gevonden. Van Riel had direct door wat er mis was met de kleine klok: de ophanging van de klepel was versleten, waardoor de klepel niet netjes in één vlak bewoog maar naar de zijkant uitslingerde. De klepel sloeg steeds twee keer achter elkaar tegen dezelfde kant en vooral als de andere klok ook luidde was dat geen fijn gehoor. Maar dat is nu verholpen.

Woensdagavondmaaltijden

Deze zijn op 11 en 25 september. Opgave bij Christine Vreeswijk

Nieuws namens de PCI

Gezellige middagen

In september starten we weer met de gezellige middagen en wel op woensdagmiddag 18 september a.s. van 14.00 – 16.30 uur in de Burghwall aan de Achterhaven. Daarna is de volgende middag op 2 oktober. We hopen dat u genoten heeft van het mooie zomerweer en/of een heerlijke vakantie in binnen- of buitenland. Inmiddels zijn de kaasmarkten, waterdag en kermis achter de rug en wordt het weer rustig in Edam. Tijd om naar de Burghwall te komen voor een praatje, spelletje of een klaverjasje en dit alles onder het genot van een drankje en een hapje. De PCI hoopt u allen in goede gezondheid te verwelkomen op 18 september a.s. Tot dan!

Beter bewegen

Op maandagmiddag 9 september a.s. start om 13.30 uur de gym in de Burghwall. Na de vakantieperiode wordt het weer tijd om het lichaam soepel te krijgen en te houden. Onder leiding van fysiotherapeut, de heer van Ravenzwaaij, gaat dat zeker lukken. Mocht u interesse hebben dan bent u altijd welkom om een keertje te komen kijken om te zien of het iets voor u is. Op dit moment zijn er echter voldoende cursisten. Mocht u er toch over nadenken om mee te doen, geeft u zich dan op bij Nel Conijn. Mocht er een plekje vrijkomen dan wordt u van harte uitgenodigd om mee te komen doen. De leden van de huidige groep ontvangen voor 9 september persoonlijk bericht. De PCI wenst u sportief jaar toe.

Nieuws namens het KVG

We konden het bijna niet geloven, maar na al die regen kwam er een prachtige zomer. Nu wordt het weer tijd om aandacht te besteden aan het Vrouwengilde.

Op dinsdagochtend 24 september 2024 beginnen we het nieuwe seizoen 2024/2025. De jaren vliegen voorbij. Om 09.30 uur starten we met een H. Mis in de R.K. Kerk, met als voorganger kapelaan Mario Agius. De collecte is bestemd voor de organisatie van de Waterdag. Na afloop daarvan drinken we gezellig met z'n allen koffie of thee met wat lekkers in de Burghwall en gaan we samen naar de gezellige sketches luisteren die u allen hopelijk meebrengt. Er zijn dit jaar geen 70-jarigen die gehuldigd hoeven te worden, dus we hebben tijd genoeg.

's-Avonds om 20.00 uur komt mevr. Joke Oud (bij velen wel bekend) ons verrassen met haar prachtige liedjes en dit jaar ook wat anekdotes. We hopen u allen weer te zien op deze eerste bijeenkomst. Iedereen is van harte welkom. De entree is voor leden gratis. Donateurs en introducees betalen € 3,50 entree. De zaal in de Burghwall is open om 19.30 uur.

Voor 23 oktober 2024 hebben we een bijzondere lezing voor u in petto. Er komt iemand van Sereen vertellen wat er zoal komt kijken bij een uitvaart. Is uw polis (als u die heeft) toereikend, wat is er mogelijk etc. Wat u maar wilt weten!

*Tot ziens het KVG-bestuur Edam
Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen*

Nieuws namens St. Caecilia

Wat was het weer een leuke dag, de Waterdag. Toen de dag met regen begon werd het in de kerk erg druk, veel koffie verkocht. Toen het zonnetje begon te schijnen werd het buiten erg gezellig, weer veel koffie verkocht. De veelheid aan zelfgebakken lekkers vond veel aftrek. De meeste koorleden, ook vrijwilligers buiten het koor, hebben hun steentje bijgedragen en het was leuk om elkaar weer te zien.

Onze repetities beginnen weer op donderdag 5 september. Als het goed is hebben de Caecilialeden niet stil gezeten in de vakantie want Juliette heeft ons opgedragen om alles nog even goed door te nemen en in te studeren. Dus wie dit leest en denkt: o jee.... Het kan nog. Vanaf september gaan we hard oefenen voor de muziekmiddag op zondag 13 oktober. Hierover komt in het volgende Venster meer informatie.

Namens St. Caecilia, Dineke Burghouts

Nieuws voor Jeugd en Gezin

Maria ten Hemelopneming in Heiloo

Op donderdag 15 augustus was er een speciale dag in het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming. Er waren zoveel bedevaartgangers dat de auto's moesten parkeren in het gras, omdat de parkeerplaats helemaal vol stond. De dag begon met het bidden van de Rozenkrans en daarna was de Heilige Mis, gecelebreerd door Mgr. Hendriks. Tijdens de preek vertelde hij over Maria en hoe zij zonder zonden is. Wij zijn maar mensen met allemaal onze eigen fouten en zonden, maar wij kunnen wel proberen zo goed mogelijk te leven. Een belangrijke les die wij van Maria kunnen leren is het letten op en dankbaar zijn voor de (kleine en grote) dingen die wij wel hebben in plaats van steeds stil te staan bij alles wat wij niet hebben. Daarbij heeft Maria ons ook meegegeven dat wij moeten luisteren naar haar Zoon en moeten doen wat Hij zegt. Na de Heilige Mis was er een prachtige processie door het mooie Heiligdom. Na de lunch gaf Bisschop Hendriks een inspirerende lezing over Heilige Don Bosco, waarin hij stil stond bij de bijzondere band die hij had met Maria. In dromen/visioenen hielp Maria Don Bosco met zijn werk met jongeren voor de Kerk. Na de lezing was er Eucharistische aanbidding en Lof met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Maar voor de kinderen (voor wie de laatste onderdelen misschien te lang duurden) was er ook gelegenheid om te voetballen bij het Julianaklooster. Een prachtige dag dus in het schitterende Heiligdom! En natuurlijk is het altijd mooi om uit dankbaarheid voor gebedsverhoringen terug te keren naar Onze Lieve Vrouw ter Nood!

Uitnodiging jeugduitje zondag 22 september

Na de Heilige Mis op 22 september om 10 uur, is er voor degenen die meegaan met het jeugduitje een lekkernij en drinken - voor allen is er koffie, thee en koekje - . Om 11.45 uur verzamelen we voor de kerk om naar Café de Harmonie te lopen om daar in de fluisterboten te stappen. De vaartocht duurt een uur. Hierna gaan we heerlijk eten en drinken bij Strandbad Edam tot 15 uur. Dit jeugduitje, voor onze hele parochie (dus ook IJpendam en Monnickendam), wordt aangeboden door onze kerk. Aanmelden via ijamade@kpnpla-net.nl. Alle kinderen/jongeren zijn van harte welkom!

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep

De vrouw en de rechter

Lucas 18, 1-8a (Bijbel in Gewone Taal)

Jezus gaf een voorbeeld aan Zijn leerlingen. Daarmee wilde Hij laten zien hoe belangrijk het is om te blijven bidden en nooit op te geven. Jezus zei: 'Er was eens een rechter in een stad. Hij had geen respect voor God en hij hield geen rekening met mensen. In dezelfde stad woonde ook een vrouw, Haar man was overleden. Omdat ze hulp nodig had, kwam ze steeds weer bij de rechter, en zei dan tegen hem: 'Zorg dat ik krijg waar ik recht op heb'. Eerst wilde de rechter haar niet helpen. Maar na een tijdje dacht hij: ik moet die vrouw toch maar helpen. Niet omdat ik bang ben voor God, of omdat die vrouw mij iets kan schelen. Maar omdat ik last van haar heb. Ze blijft maar langskomen, straks valt ze me nog aan!' Toen zei de Heer: 'Kijk, zelfs zo'n oneerlijke rechter helpt mensen die volhouden. Dan zal God zeker de mensen helpen die Hij zelf uitgekozen heeft. Mensen die dag en nacht om Zijn hulp bidden, laat Hij niet wachten. Luister naar Mijn woorden: God zal snel komen om die mensen te helpen.'



Sint Christoffel

Zondag 16 juni stond er een bus met de naam St. Christophe op het parkeerterrein bij de Grote Kerk. 24 juli is de Gedachtenis van Heilige Christoffel. Mooi:

een bus met die naam en mooi dat deze bij de Grote Kerk stond, zie foto.

Verjaardagen van onze senioren in september

- 01-09 Mw H.J.J. Smits -van Rijn, J Matijssen Osterlinghstr 34
- 01-09 Dhr S.C. Reuzenaar, Grote Kerkstraat 22
- 02-09 Dhr G.H. Conijn, Friese Vlaak 52
- 02-09 Mw M.A.F. Sier – Hompe, Paulus Pietersstraat 4
- 03-09 Mw C.C. Molenaar - van den Berg, R. Bootstraat 33
- 03-09 Mw D.M. Nieuwendijk – Kneppers, Voorhaven 95
- 04-09 Dhr J. Rossenaar, William Pontstraat 3
- 04-09 Dhr H. Rossenaar, Pieter Taemszstraat 4
- 05-09 Mw P.E. Conijn – Sengers, Voorhaven 158 B
- 07-09 Mw G.C. Visser – Schouten, Ye 5
- 14-09 Mw P. Ruitenbergh – Gerth, Zijvend 44
- 15-09 Dhr H. van der Velden, Roelof Bootstraat 27
- 18-09 Dhr. P.J.M. Mol, Voorhaven 62
- 19-09 Dhr J. de Graaf, Jan Huibrechtszstraat 18
- 22-09 Dhr J.M. Bond, Pieter Claesstraat 14
- 24-09 Dhr A.M. Kemper, Roelof Bootstraat 51
- 24-09 Dhr H.J. Hendriks, Beltmolen 2
- 25-09 Mw A.A.M. Bartels, Floris Simonszstr. 26
- 25-09 Dhr F. Ottenhof, Grote Kerkstraat 50
- 26-09 Mw M.A. Knook – Stadegaard, Oosterweg E 3A
- 27-09 Dhr T. Guit, Groot Westerbuiten 50
- 28-09 Mw J.M.M. Weber-Grünning, Nieuwehaven 45
- 30-09 Mw J.M.T. Kunst, Standerdmolen 40

U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij vragen Gods zegen voor de komende tijd.

ELLY TUMP



Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474
Consult volgens afspraak

Praktijk voor:
Klassieke Homeopathie
Natuurgeneeskunde
Fytotherapie
Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie
Voedingsleer
Dr. Schüsslers
celzouttherapie
"Calendula officinalis"

'T SNOEPWINKELTJE Chocolaterie

Spui 4
1135 BA Edam
Tel. 0299-371389



- Martinez Bonbons
- Vele soorten handgemaakte chocolade
- Suikervrije bonbons en drop
- Marsepein
- Nougat
- Traktaties voor op school



EDAMSE FYSIOTHERAPIE PRAKTIJK

J.W. VAN RAVENZWAAIJ

Sinds 1965 een begrip in bewegen

Nieuwe Haven 56-57, 1135 VL Edam
Paulus Pietersstraat 22, 1135 GS Edam
Telefoon: 0299 - 37 14 24 / 35 07 62
Website: www.edamfysiotherapie.nl

KINDERtherAPIE
MANUELE THERAPIE
REVALIDATIE
MEDISCHE FITNESS

MHE

ONDERHOUD

Marco Hamstra
Elektrotechnisch
Onderhoud

Grote Kerkstraat 6
1135 BD Edam
Tel. 06 -23600669
www.marcohamstra.nl
info@marcohamstra.nl

AUTO SCHADE VOLENDAM BV

Bel direct ! 0299 363644



en alles
komt weer goed

Mgr. C. Veermanlaan
1131 KB Volendam
Tel. 0299 - 363644

FOCWA EUROGARANTBEDRIJF



TOPHERSTEL

UNIVÉ
VERZEKERING
Univé Schade Service

NOORDHOLLANDSCHE VAN DIE

AEGON Schade Service
AEGON

WWW.AUTOSCHADEVOLENDAM.NL

Buitenschoolse opvang



Bij Buitenschoolse Opvang Majest
vermaken wij, kinderen ons opperbest

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur
ook tijdens de vakanties *

Wij bieden:

- een gezellige omgeving
- een warme maaltijd
- vast gekwalificeerd personeel
- voorschoolse opvang (07:30-08:45)
- opvang mogelijk ook alleen tijdens vakanties/studiedagen
- laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur
- leuke uitstapjes tijdens vakanties
- huiswerkbegeleiding

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar
info@bsomajest.nl Nog beter: kom even kijken.

Adres: Achterhaven 87a in Edam
Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school)

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw



Jeugdpagina

Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken binnen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand. Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is speciaal voor de jeugd.

Kalender

Zondag 22 september
Zondag 22 september

Jaarlijks jeugduitje na de mis
Kinderkerk - Startzondag

10.00 uur in de H. Nicolaaskerk
10.00 uur Grote Kerk

Vakantie en rust

De vakantietijd is weer voorbij. Ben jij met vakantie geweest en heb je ook zo genoten van het strand, het bos of de camping? Of misschien ben je thuisgebleven waar je natuurlijk ook vakantie kunt vieren, tijd met elkaar kunt doorbrengen en lekker even de boel de boel kunt laten. Staat er in de bijbel iets over vakantie? Nou, helemaal

niets dus. Vakantie bestond toentertijd nog niet. Maar de bijbel zegt wel iets over rust houden.

Jesus en de apostelen waren druk geweest met preken, onderwijzen en werken. Er was nog genoeg werk te doen, maar Jezus zei hen: 'Rust een beetje uit'. Hij stuurde ze niet op vakantie of iets dergelijks. Nee, Hij nam ze mee naar een plek om even tot rust te komen en nieuwe kracht op te doen. Opvallend is dat Jezus zegt: rust **wat** uit. Oftewel: rust met mate. Altijd vakantie vieren is ook niet goed. De gewone taken moeten straks ook weer worden opgepakt (de scholen beginnen weer en je ouders zullen weer naar hun werk gaan). Rust is vooral bedoeld om daarna

weer met nieuwe energie verder te kunnen gaan. Rusten om toegerust te worden, voor de taak die God je heeft gegeven. Er is niets mis met hard werken, maar er is ook zeker niets mis met een beetje rust. Geniet ervan! Zoals we net in het voorbeeld al zagen met Jezus, gééft Hij je ook die rust. Hij gunt het je van harte en weet dat jij en ik het allemaal nodig hebben. Jezus rustte zelf tenslotte ook weleens uit. En God ook, daaraan hebben wij de zondag als rustdag te danken.

Jeugduitje Franciscus

Niet vergeten: Jeugduitje op 22 september. Zie pagina 21 van dit Venster. Opgave bij jjamade@kpnkplanet.nl.

Ken jij de tv-serie *The Chosen* al?

The Chosen is een serie over het leven van Jezus. De indrukwekkende Amerikaanse serie is inmiddels wereldwijd door miljoenen mensen bekeken. De serie volgt het leven van Jezus en zijn volgelingen tijdens hun dagelijks bezigheden. Je ziet gewone mensen met banen en gezinnen, met conflicten en met financiële problemen. Elk karakter heeft

zijn eigen verhaal en zijn eigen strijd. Zo worstelt Maria Magdalena met bezetenheid, Simon met belastinggeld en Matteüs met het dilemma of hij voor de Romeinen moet gaan werken óf toch Jezus moet gaan volgen. *The Chosen* laat de historische context zien en geeft zo een idee hoe het leven van en met Jezus is geweest. Het is echt de moeite waard om deze serie te gaan zien (Via NPO start en NPO plus).

Wist je dat?

Matteüs' feestdag wordt gevierd op 21 september. Matteüs was één van de twaalf apostelen van Jezus. Matteüs wordt traditioneel gezien als de schrijver van het Evangelie volgens Matteüs.



Zie jij de verschillen?



oplossing: 1 beer, 2 schoenen, 3 knuffel, 4 horloge en 5 horloges en 6 campijer

Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam

Datum	Tijd	Voorganger
1 september	10.00 uur	W. Grimme
15 september	10.00 uur	T. de Boer

Protestantse Gemeente Edam en Volendam

Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheid	Gebouw
1 september	10.00 uur	ds. H. Blom (Almere)		Grote Kerk
8 september	10.00 uur	ds. C. Kremer	Zomerzangdienst	Grote Kerk
15 september	10.00 uur	ds. H. Reedijk en kapelaan M. Agius	Oecumenische Vredesdienst m.m.v. Zeevangscantorij	Grote Kerk
22 september	10.00 uur	ds. C. Kremer	Startzondag m.m.v. Marika Fraenkel	Grote Kerk
29 september	10.00 uur	ds. C. Kremer		De Swaen

Stolphoevekerkje, Volendam

Datum	Tijd	Voorganger
8 september	11.00 uur	K. van Lenten
22 september	11.00 uur	Koffieochtend

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam

Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheid
1 september	10.00 uur		Parochieviering - Monnickendam
8 september	10.00 uur	K. Miklosko	Samenzang - Maria Geboorte
15 september	10.00 uur	M. Agius/H. Reedijk	Oecumenische Vredesdienst in de Grote Kerk
22 september	10.00 uur	M. Agius	Eucharistieviering – Nicolaaskoor
29 september	10.00 uur	H. Bak	Woord- en Communieviering – St. Caecilia

Ook is er elke dinsdagochtend om 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond om 19:00 uur een doordeweekse H. Mis

Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen

Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheid	Locatie
1 september	15.30 uur	ds. H. Reedijk	m.m.v. Ars Musica	Oosthuizen
8 september	10.00 uur	ds. H. Reedijk		Berkhout
15 september	10.00 uur	ds. H. Reedijk en kapelaan M. Agius	Oecumenische Vredesdienst m.m.v. Zeevangscantorij	Grote Kerk Edam
22 september	10.00 uur	ds. O. van Dongen		Avenhorn
29 september	10.00 uur	ds. P. Hoogstrate		Oudendijk



Onze wereld draait om die van u



Meer weten? Bel 0299 38 08 08 of kijk op www.boonedam.nl

your entry experts

Venster

Uw advertentie hier?

Bel Alida Gorter
0299-362984





 TUINCENTRUM 
't Lokkementje
 Lokkementjesweg 1 Telefoon (0299) 372465



Passie voor
Eerlijk en lekker vlees
Worst en vleeswaren
Verse maaltijden

SLAGERIJ TAAM
Sinds 1965

Hoogstraat 3
 0299371751
 edam@slagerijaam.nl



'De Fortuna'
 Restaurant met gezellig
 terras aan het water
 Dagelijks geopend voor
 lunch en diner
 0299-371671
www.fortuna-edam.nl

Knip mij uit en bewaar mij 

Uitvaartverzorging
Carola Vriend



Meer tijd en meer persoonlijke
 aandacht bij overlijden.
 ☎ 06 55 39 75 88
www.carolavriend.nl



UEV
Uitvaartverzorging
 persoonlijke begeleiding & professionele zorg

Dag en nacht bereikbaar 0299-371687

Edam Volendam Purmerend Waterland



sas
bloemiste

Kleine Kerkstraat 22
 1135 AT Edam
 telefoon (0299) 37 1572
www.sasbloemiste.nl



Peter Gorter
De *Echte* Bakker
„Bakt het verschil“
Anno 1906
 Tel 371776




KAPPER
SJOERD

BREESTRAAAT 2
 1135 XM EDAM
 0299 372777
WWW.SJOERD.NL

Weten wat jouw **woning** waard is?

Vraag naar de **gratis** waardebeoordeling!



Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar

- ✔ Aantoonbaar het beste resultaat
- ✔ Een persoonlijke aanpak
- ✔ Eerlijk advies
- ✔ 4 vestigingen in Noord-Holland

50 JAAR van **verbeek.nl**
MAKELAARS & TAXATEURS

Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam • West-Friesland



edamvolendam@vanoverbeek.nl | Bel Joris Westerneng! 0299 - 37 30 40 | Kleine Kerkstraat 4 | 1135 AT Edam



Ontspanningsmassage en hotstone



Ookfraaiecadeaubonnetekoop

MariekeZuidervaartKeetzijde41 135RBEDAM
Tel:0299350314Mob:0652244024
Email:m.zuidervaart@ziggo.nlwww.edammassage.nl



Simonehoeve
Wagenweg 2
1145 PW Katwoude / Volendam

Uw verjaardag vieren zonder zorgen?
Bij de Simonehoeve kan dat.

Bel of mail ons: wij helpen u graag.
0299-365828 of info@simonehoeve.com

Gerard Visser
NATUUR- EN GROENTEWINKEL

PRINSENSTRAAT 12 | EDAM | 0299 371753

PRINSENSTRAAT 12 EDAM 0299 371753

Autobedrijf Herman Schilder

Verkoop
en onderhoud
alle merken



Uw Nissan
specialist
sinds 1971

Oosthuizerweg 15 | 1135 GH Edam | T: 0299 37 16 26

www.HermanSchilder.nl

Ronald Schot
Service centre
voor fietsers
ELEKTRISCHE
FIETSEN
SPECIALIST



Altijd onze 10 zekerheden
bij aankoop van een fiets!

E-Bike private
shopping



Voor een nieuwe E-Bike en een
persoonlijk advies nemen wij graag
uitgebreid de tijd. Reserveer via
onze website een tijdslot voor
een persoonlijk E-Bike advies.



ronaldschot.nl

Grote Kerkstraat 7/9 | Edam | T 0299 - 37 21 55



NIVO

De HUISDRUKKER van EDAM-VOLENDAM e.o.

Burg. van Baarstraat 42 • Volendam • 0299364830 • drukwerk@nieuw-volendam.nl