



Protestantse Gemeente Edam en Volendam

Kerkbrief 1192 voor zondag **23 maart 2025**

De kerkdienst wordt gehouden om 10:00 uur in De Swaen

U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl



Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen!

Dhr. Henco Hakkers, Paltrokmolen 38, 1135 KM Edam, is weer thuis uit het ziekenhuis en moet nu thuis verder revalideren.

Dhr. Klaas Bakker, Achterhaven 114, 1135 XZ Edam, heeft een operatie ondergaan en is weer thuis om verder te revalideren. Namens de kerkgemeente beide heren van harte beterschap gewenst.

De kerkgemeente wenst de heer **Jurjen Fennema**; Guido Gazellelaan 96; 2627 LA Delft, beterschap en heel veel sterkte.

Jaap en Rita de Boer, Oorgat 5, 1135 CP Edam, zijn de trotse opa en oma geworden van kleindochter Juen.

Namens de kerkgemeente hartelijk gefeliciteerd. Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken. Ik wens ons allen een goede week.



Heel hartelijk bedankt voor de bos mooie bloemen uit de kerk afgelopen zondag. Ik was er erg blij mee; ze kwamen op een mooi moment. Hartelijke groet, Nel de Wijn

Oecumenische vesper 26 maart: sobere maaltijd om 18.30 in de Stolphoevekerk met aansluitend om 19.15 uur de Vesper. Voor de sobere maaltijd is het handig als u zich even aanmeldt op de intekenlijst in de kerk of via scriba@kerkgemeente.nl

Kerkasiel: Beste mensen, met diverse mensen benaderen we politici in en rond Den Haag. We wisten vooraf dat dit niet eenvoudig zou zijn, daarom zijn we blij met alle gesprekken die gevoerd worden! Graag willen we een extra inzet plegen om partijen te doordringen van het belang van een oplossing voor gewortelde kinderen. En daar hebben we jullie bij nodig! Wij willen bereiken dat er in alle politieke partijen over gesproken wordt. En dat willen we starten vanuit de gemeenteraden. Als in zoveel mogelijk gemeenten gesproken wordt over deze problematiek, wordt het steeds meer een landelijk thema. Daarom de vraag aan jullie: Willen jullie in je eigen gemeente je gemeenteraadsleden mailen met de vraag om op te komen voor gewortelde kinderen? Om het makkelijk te maken hebben wij de mail al voor je klaar staan. Je hoeft alleen het e-mailadres van jezelf en van het gemeenteraadslid in te vullen en op verzenden te klikken. Kom nu in actie:

<https://kerkasielkampen.nl/doe-mee/ambassadeur/gemeenteraad/>

Daarnaast kun je op vele andere manieren ambassadeur voor gewortelde kinderen worden:

<https://kerkasielkampen.nl/doe-mee/ambassadeur/> Laten we ons breed laten horen voor gewortelde kinderen!

Koperpoetsen: Wie oh wie wil ons poetsteam versterken? Eerst in de Swaen op dinsdag 25 maart van 9.30 uur tot 11.30 uur. Op dinsdag 1 april (geen grap) poetsen we van 13.30 uur tot 15.30 uur in de Grote Kerk. Het is altijd heel gezellig; we drinken ook een kopje koffie of thee met iets lekkers er bij. Opgeven bij Marianne Gorter 0299-372572. NB Graag ook enkele heren voor het er af halen en weer ophangen in de Grote Kerk.

Collecten 23 maart: 1^e collecte: Kerk in actie Werelddiaconaat, Moldavië kinderen een toekomst.

De **2^e collecte** is voor eigen kerk.

Of overmaken op NL95 RABO 0373 711 409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. collectedoel met datum.

Collecte opbrengsten zondag 16 maart:

Collecte Diaconie: Kerk in actie Werelddiaconaat, Duurzame landbouw N-Kameroen € **162,60** collecte Kerk € **147,70**

Agenda:

Dinsdag 25 maart: Koperpoetsen in De Swaen

Zondag 23 maart: Taxidienst Ria van Saarloos, telefoon: 0299 374038

Woensdag 26 maart: 18.30 uur sobere maaltijd in de Stolphoeve met aansluitend om 19.15 uur een vesper
18.00 uur Woensdagavondmaaltijd; opgave bij christine.vreeswijk@quicknet.nl

Donderdag 27 maart: Kerkenraadsvergadering

Vrijdag 28 maart: Viering verjaardagen 75+ senioren om 10.00 uur in de hulpkerk (Ellen Vriend 0299 371418)



Welkom in de Protestantse Gemeente Edam en Volendam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl

Predikant: ds. Charlotte Kremer, e-mail: predikant@kerkgemeente.nl, Tel. 06-27746328

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad: Nel Eijk e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299-371939

Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Zondag 23 maart 2025, 3^e zondag van de veertigdagen 'Reminiscere'

Voorganger: ds. Martien Pettinga (Monnickendam)
Organist: Nico Vriend
Kinderkerk: Mirjam Visser en José Hermanides

Ouderling: Nel Eijk
Diaken: Marie Verwoert

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 220 (melodie lied 221) 'Zoals een bloem'

Bemoediging, groet en drempelgebed

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

a. Hij maakte hemel en aarde

Hij is trouw, voor altijd en laat niet los wat Hij begon.

v. Genade en vrede van God onze Vader,
van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest.

a. Amen.

v. Eeuwige, U zegent ons met een nieuwe dag en
geeft ons de gelegenheid om U te naderen.

Bij U is vergeving en wijsheid en geestkracht.

Wij bidden U:

a. Laat ons leven in het licht van uw liefde

zegen ons met vrede.

Amen.

Gezongen Kyriegebed 547 'Met de boom des levens'

Rondom het woord:

Aandacht voor het 40dagen project. Projectlied:

Een nieuwe dag tekst: Erik Idema
melodie: Samuel Webbe



Een nieuwe dag, een nieuw be- gin
van hoop en van ver - won-de-ring.
Het is weer licht, kijk om je heen:
God laat de mensen niet alleen.

Een boom die nog geen vruchten geeft
Blijft staan, zodat hij bloeit en leeft.
Je krijgt de kans, je hebt de tijd -
dat is hoe God naar mensen kijkt.



Ontmoeting met Wakkere Wanja;
De kinderen gaan naar de kerk

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 6: 2 t/m 7

Mozes opnieuw geroepen. God zei tegen Mozes: 'Ik ben de HEER. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb Ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft Mij aan die belofte herinnerd.'

Daarom moet je dit tegen hen zeggen: "Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en Ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat Ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd."

Lied (psalm) 103: 1 en 3 'Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren'

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 13: 1 t/m 9

Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen: 'Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.' Hij vertelde hun deze gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit." Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken."

Lied 321: 'Niet als een storm, als een vloed'

Uitleg en verkondiging

Lied 657 'Zolang wij ademen'

Gebeden en gaven

Gebeden – telkens na de woorden 'Wij bidden en zingen samen', zingen wij **Lied 367 E**



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

gebed in stilte
gezamenlijke gebeden Oecumenisch Onze Vader

Collecte (de kinderen komen terug van de kerk)

Slotlied 556: 1, 3 en 4 'Alles wat over ons geschreven is'

Zending en zegen

Allen:



A - men, A - men, A - men.

Orgelspel